

Μνημείο συνοικισμού Αράπηδες



ΑΡΤΟΣΤΑΝΟΣ

"Ευδοσία του Λυλλόγου Σερβαίων Αριαδίας"

Αγ. Μάρκου 16, 5ος όροφος, 10560 Αθήνα • Τηλ.: 210 3229904 • syndesmosserveon@yahoo.gr

Έτος 39ο . Αρ. Φ. 199 . Αύγουστος - Οκτώβριος 2015 . ιστοσελίδα servou.gr . email: syndesmos@servou.gr

Ψηφιδωτό χωριού Σέρβου 5ου μ.Χ αιώνα



ΜΗΝΥΜΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ι. Κ. ΜΠΟΡΑ

Αγαπητοί συγχωριανοί.

ΟΠΩΣ είναι γνωστό και συζητήθηκε αναλυτικά στη Γενική μας Συνέλευση τον Αύγουστο στο χωριό, το τελευταίο έτος ο Σύνδεσμος μας πέρασε μια κρίση Διοίκησης, επειδή επανειλημμένα δεν υπήρξε ενδιαφέρον υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες. Τελικά όμως, με καλή θέληση όλων και μεγάλη προσπάθεια στη ΓΣ, συγκροτήθηκε νέο ΔΣ και έτσι αποφεύχθηκε η διάλυση του ιστορικού μας Συνδέσμου, που από το 1922 παράγει διαρκώς αξιολογικό συλλογικό έργο.

ΠΡΕΠΕΙ να τονιστεί ξανά, πως ο Σύνδεσμος δεν είναι τα μέλη του ΔΣ, είμαστε όλοι οι όπου γης πατριώτες Σερβαίοι, Σερβονοφάδες, Σερβόγαμπροι και μέλη των οικογενειών μας. Ο Σύνδεσμος είναι ο ομφάλιος λώρος που συνδέει όλους μας και έχουμε ιερή υποχρέωση να τον προστατεύουμε διαρκώς και παράλληλα να γαλουχούμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας με τα νάματα των προγόνων μας, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια των γενεών των Σερβαίων με τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, την πλούσια ιστορία του τόπου μας και επιπρόσθετα να προσπαθούμε να παράγουμε όσο γίνεται περισσότερο συλλογικό έργο, προς όφελος όλων μας.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ οι συνθήκες που ζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά δύσκολες, κυρίως από οικονομικής πλευράς, πράγμα που επηρεάζει και τα συλλογικά μας πράγματα. Αυτό σημαίνει πως οι δυνατότητες για μεγάλα έργα και μεγάλες εκδηλώσεις στο χωριό και στην Αθήνα είναι περιορισμένες. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει πως θα σταματήσουμε να βάζουμε έστω και μικρούς στόχους και να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ας ευχόμαστε πάντως να έλθουν σύντομα καλύτερες μέρες για όλους μας.

ΕΓΩ προσωπικά, αλλά και όλο το ΔΣ, μπορούμε να σας υποσχεθούμε πως θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερο για το Σύνδεσμο. Προτεραιότητα θα δώσουμε στο να διατηρήσουμε και ενδεχομένως να αναβαθμίσουμε τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει ο Σύνδεσμος, δηλ. την ιστοσελίδα και την Εφημερίδα, έτσι ώστε μεταξύ των άλλων να συντηρήσουμε τους δεσμούς φιλίας και αλληλοεκτίμησης που υπάρχουν μεταξύ των πατριωτών και γιατί όχι να δημιουργήσουμε και νέους. Δυστυχώς το κόστος έκδοσης της εφημερίδας είναι υψηλό (περί τα 1000 ευρώ) αλλά πιστεύουμε πως με την συμβολή όλων, -καταβάλλοντας την όποια συνδρομή δύναται ο καθένας- θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε την έκδοση. Ιδιαίτερα ελπίζουμε στην οικονομική βοήθεια των πατριωτών, που έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν κάτι παραπάνω. Από την άλλη πλευρά ευελπιστούμε να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις και κάποια έργα στο χωριό (έστω μικρά), δραστηριότητα που ο Σύνδεσμός μας έχει πολύ μεγάλη παράδοση από της ιδρύσεώς του. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβάλουμε να προσεγγίσουμε τους νέους στα συλλογικά μας πράγματα, παρόλο που γνωρίζουμε πως -ιδιαίτερα σήμερα- αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ των συλλογικών μας δράσεων θεωρούμε χρέος μας και θα προσπαθήσουμε να είμαστε συμπαραστάτες, με τη βοήθεια ασφαλώς όλων, σε κάποιον συγχωριανό μας που έχει περιέλθει σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, λόγω της σημερινής συγκυρίας, όπως προβλέπεται εξάλλου και από το καταστατικό μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. για το έργο που προσέφεραν, ιδιαίτερα στη διοργάνωση εκδηλώσεων και ευελπιστούμε στη βοήθειά τους, όπως και στη βοήθεια όλων των πατριωτών, έτσι ώστε να παραχθεί κατά το δυνατόν αξιολογικό συλλογικό έργο με τα σημερινά δεδομένα, προς όφελος όλων των απανταχού της γης Σερβαίων. Όλα τα μέλη του ΔΣ είμαστε στη διάθεσή σας για επικοινωνία και προτάσεις, που θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση των συλλογικών μας θεμάτων.

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ πως κάθε Πέμπτη απόγευμα θα θρίσκομαι στο γραφείο του Συνδέσμου και θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα μία επίσκεψή σας και μια συζήτηση για όποιο συλλογικό θέμα επιθυμείτε.

ΕΥΧΟΜΑΙ σε όλους τους απανταχού της γης πατριώτες υγεία και καλό χειμώνα.

Γιάννης Κ. Μπόρας

Νέο ΔΣ Συνδέσμου

Μετά την ΓΣ που έγινε στο χωριό και επίμονες διαβουλεύσεις που ακολούθησαν, το ΔΣ του Συνδέσμου συγκροτήθηκε τελικά σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: **Ι. Κ. Μπόρας**. Συνταξιούχος Εφέτης (6977631017).

Αντιπρόεδρος: **Ι. Ν. Βέργος**. Συνταξιούχος οδηγός τρόλεϊ (6972626834).

Ταμίας: **Ι. Στ. Βέργος**. Συνταξιούχος τραπεζικός (6944668009).

Γραμματέας: **Χ. Ι. Μαραγκός**. Συνταξιούχος παιδίατρος (6945573835).

Υπεύθυνη για το Πολιτιστικό Κέντρο: **Βάσω Λιατσόπουλου**, Δημοτική υπάλληλος (2795032034).

Μέλη: **Κ.Ν. Σχίζας**. Συνταξιούχος Ξενοδοχοϋπάλληλος (6976070244).

Θ. Γ. Τρουπής. Συνταξιούχος τραπεζικός (6977365905).

Γ. Δ. Βέργος. Συνταξιούχος έμπορος (6932168266).

Κ. Ν. Δάρας. Συνταξιούχος τραπεζικός. (6978526164).

Θ. Λιατσόπουλος. Αναπληρωματικό μέλος.

Εφορευτική Επιτροπή: **Στάθης Δάρας**, **Νίκος Παπαγεωργίου** και **Μ. Ρουσιός**.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΕΩΝ

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016, στην Παγγορτυνιακή Ένωση, Πειραιώς 1 (στοά) Ομόνοια θα γίνει:

- 1) Η κοπή της πίτας του Συνδέσμου
- 2) Η βράβευση των νέων που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις του τη φετινής χρονιά

Παρακαλούμε τους πατριώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση του Συνδέσμου και όσοι έχουν παιδιά-εγγόνια για βράβευση να τα φέρουν οπωσδήποτε. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορούν να τους προσφέρουν.

Ωρα προσέλευσης 09,30 π.μ.



φωτογραφία ο Στάθης απονέμει το βραβείο που έχει καθιερώσει, σε προγενέστερη εκδήλωση

Υπενθυμίζουμε πως ο γιατρός **Στάθης Δάρας**, πρόεδρος επί σειρά ετών στο Σύνδεσμο, έχει καθιερώσει χρηματικό έπαθλο για τους εισαγόμενους στην Ιατρική Σχολή, στη μνήμη της μητέρας του. Θα απονεμηθεί σε αυτή την εκδήλωση, με την προϋπόθεση πως οι επιτυχόντες θα είναι παρόντες. Στη

ΕΥΧΕΣ

Παρόλο που ακόμη είναι νωρίς για τα Χριστούγεννα, θα απευθύνουμε τις καλύτερες ευχές μας στους πατριώτες, γιατί το επόμενο φύλο της εφημερίδας θα βγει κατόπιν εορτής και αρκετοί πατριώτες δεν θα επισκεφθούν τον ιστότοπο του Συνδέσμου να διαβάσουν τις ευχές μας. Οτι καλύτερο λοιπόν στον κάθε πατριώτη όπου κι αν ζει.

Βρύση στον προαύλιο χώρο του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου



Το ΔΣ του Συνδέσμου, στα πλαίσια συνέχισης των εργασιών στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού και στον περιβάλλοντα χώρο, σκέφτηκε να διακοσμήσει την πλατεία με μια πέτρινη βρύση, που να θυμίζει την παράδοση των Σερβαίων μαστόρων. Ο Δημήτρης Bardo, κάτοικος στο χωριό σχεδόν από εικοσαετίας, Αλβανικής καταγωγής, προσφέρει την προσωπική του εργασία για το έργο εις ένδειξη ευγνωμοσύνης στους πατριώτες, που τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, αρκεί να του δώσουμε τα υλικά. Έτσι κάναμε σχετική έκκληση σε πατριώτες και υπήρξε άμεση ανταπόκριση.

Μία πατριώτισσα θα προ-

σφέρει το απαιτούμενο ποσό - για τη βρύση στη μνήμη του πατέρα της, ενός σεμνού και καλοσυνάτου ανθρώπου. Συνεπώς θα κινηθεί η σχετική διαδικασία μετά ασφαλώς από τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του χωριού και του εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τους οποίους το ΔΣ θεωρεί καθήκον να ενημερώσει και επίσημα «δια την τάξιν» και την καλλιέργεια άριστων σχέσεων όλων των φορέων του χωριού, μιας και όλοι πασχίζουν για το κοινό καλό όλων.

Η βρύση θα είναι διπλής όψεως (δύο ίδιες βρύσες κολλημένες) ώστε να την βλέπουν και αυτοί που κάθονται στην πλατεία και αυτοί που ηγαίνονται στην πλατεία από την βόρεια πλευρά του ναού. Θα τοποθετηθεί κάθετα και σε επαφή με το πέτρινο παγκάκι που υπάρχει μεταξύ εισόδου του ναού και εισόδου του Π/Κ, θα έχει καμάρια όπως ο πρόναος και πέτρες παρόμοιες με το Π/Κ, ώστε να αποτελεί αρμονική παρένθεση μεταξύ των δύο αξιολογικών έργων του Συνδέσμου. Το σχήμα της θα είναι περίπου σαν αυτό της φωτογραφίας που είναι η βρύση στην πλατεία της Βυτίνας. Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 2 μέτρα ύψος και 1.30-1.50μ. πλάτος. Θα έχει 2 πέτρινες

κορίτσες με νερό.

Επίσης ο κ. Bardo προσφέρεται να φτιάξει μία μικρή πέτρινη καμάρια να κρεμαστεί η μικρή καμάρια που είναι πρόχειρα κρεμασμένη σε μια ακατέστητη σιδηροκατασκευή. Αναζητείται έτερος πατριώτης να προσφέρει τα υλικά και γι αυτό το έργο.

Καλοκαίρι 2015.

Νέα από του Σέρβου

Στην εφημερίδα Γορτυνία, που είναι η πλέον διαδεδομένη τοπική εφημερίδα στο Δήμο Γορτυνίας, διαβάσαμε κάποια νέα για το χωριό, που γράφει ο Ν.Γ. Παπαγεωργίου.



Αντιγράφουμε **Φύλλο Σεπτεμβρίου**.

-Την παραμονή της Παναγίας τελέστηκε Μέγας Εσπερινός με αρτοκλασία στην κατάμεστη εκκλησία, όπως και «ανήμερα».

-Φέτος η καρυδοπαραγωγή θα είναι μεγάλη. Ευνόησαν οι καιρικές συνθήκες.

-Την Κυριακή 16/8 έγιναν δύο Γ. Συνελεύσεις: Του ιστορικού Συνδέσμου και η «Λαϊκή». Στην πρώτη προήδρευσε ο καθηγητής (Συνέχεια στη σελ. 5)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

* Η **Αννα**, κόρη του αείμνηστου δικηγόρου **Ηλία Ι. Γιαννακόπουλου**, απέκτησε με το σύζυγό της το πρώτο τους παιδάκι που είναι αγόρι. Η γέννηση έγινε τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Η **Αννα** είναι χημικός και εργάζεται με το σύζυγό της στην Αγγλία.

* Το ζεύγος **Μάριου Νούνεση και Πηνελόπης Ι. Βέργου** (Κόρη του **Ι.Ν.Βέργου** - Κογκρέσου), απέκτησαν αγοράκι.

* Ο **Κώστας Ι. Ρουσιάς** και η σύζυγός του **Τζένη** απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους που είναι αγόρι. Η οικογένεια του μένει στο χωριό μας Σέρβου, όπως και η πατρική του οικογένεια και ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία. Ο πατέρας του **Ι. Ρουσιάς** είναι συνταξιούχος δάσκαλος.

Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς και λοιπούς συγγενείς να τους ζήσουν τα νεογέννητα και να είναι καλότυχα στη ζωή τους.

Βαπτίσεις

* Την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Ίλιον βαπτίστηκε ο δεύτερος γιος του **Σωτήρη Σχίζα** και της **Χρύσας Στήρικου**. Το όνομα αυτού **Ιωάννης**.

* Ο **Θοδωρής Η. Χειμώνας** και η σύζυγός του **Ειρήνη** βάφτισαν την κόρη τους τον περασμένο Αύγουστο στον Ιερό Ναό Παπάγου και της έδωσαν το όνομα Καλλιόπη (Κέλλη). Μετά το μυστήριο παρέθεσαν γεύμα στους καλεσμένους τους σε κέντρο της περιοχής με χορό και τραγούδι. Ο **Θοδωρής** (γιός του αείμνηστου ιατρού-καρδιολόγου **Ηλία Χειμώνα**, που επί σειρά ετών ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου) είναι καρδιολόγος και εργάζεται σε μεγάλο Νοσοκομείο των Αθηνών και η σύζυγός του τελειώνει ειδικότητα Ψυχιατρικής.

* Ο **Παναγιώτης Τσιβράς** και η **Ελένη Ρουσιά** (κόρη του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Σέρβου **Γιάννη Ρουσιά**) βάφτισαν την κορούλα τους, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Χαλάνδρι, και της έδωσαν το όνομα **Δούκισσα**.

Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα και να είναι ευτυχισμένα στη ζωή τους.

Γάμοι

Η **Νίκη ΗΛ. Μπόρα** (Εγγονή του **Θ. Μπόρα-Τοτόνη**) τέλεσε το γάμο της στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στην **Γλυφάδα** με τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον περασμένο **Αύγουστο**. Μετά το μυστήριο το ζεύγος δεξιώθηκε τους καλεσμένους σε παραλιακό κέντρο της Βάρκιζας και ακολούθησε γλέντι μέχρι πρωίας. Η **Νίκη** είναι καθηγήτρια Γυμναστικής και εργάζεται στο Δήμο Αθηναίων.

Το ΔΣ εύχεται στους νεόνυμφους να ζήσουν και να είναι στη ζωή τους πάντα ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Βενετσάνα Ι. Βέργου
90 ετών

Την 2α Μαΐου 2015 απεβίωσε η συγχωριανή μας **Βενετσάνα** στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου διέμενε με την οικογένεια της κόρη της τα τελευταία χρόνια. Ήταν το 6ο από τα 7 παιδιά του **Νικολάου Ι. Τρουπή** (- Καλπακίδη) (Γιαννάκος, Βασίλης, Χρήστος, Αριστείδης, Θανάσης και Κώστας). Παντρεύτηκε το συγχωριανό μας **Γιάννη Αγγ. Βέργο** (του Αγγελάκου) και απέκτησαν το Βαγγέλη που νέος έφυγε από τη ζωή, και τη Νίκη (Αρχαιολόγο). Η Βενετσάνα ήταν πολύ αξιαγάπητη και έξυπνη γυναίκα, και έχαιρε της εκτίμησης όλων των Σερβαίων.

Γιαννούλα Κ. Σχίζα
89 ετών.



Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015, έφυγε από την ζωή η **Γιαννούλα** και η εξόδιος ακολουθία έγινε την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015 από τον **Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνος** στο Καματερό Αττικής. Η καταγωγή της ήταν από το διπλανό χωριό - Λυκούρεση, κόρη του **Α. Κομνηνού**. Παντρεύτηκε τον **Ιωάννη Κ. Σχίζα** (Σπανόγιαννη) και απέκτησαν τον **Κώστα**, την **Κατερίνα**, την **Χριστίνα** 5 εγγόνια και 3 δισέγγονα. Τη **Γιαννούλα** διέκρινε το ήθος, η καλοσύνη και έχαιρε της αγάπης και σεβασμού όλων των συγχωριανών μας.

Νίκος Ι. Μπόρας,
61 ετών

Συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, πέθανε απροσδόκητα, ο **Νίκος Ιωάννου Μπόρας**, οικονομολόγος, ετών 61. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 22 Οκτ. στο Νεκροταφείο Αναβύσσου, περιοχή στην οποία διέμενε. Ήταν γιός του **Ιωάννη Νικολάου Μπόρα**, με το πατρικό τους σπίτι στο χωριό στον Αγιάννη. Ο Γιάννης έφυγε μικρός από το χωριό και ήταν εγκατεστημένος στο Πειραιά. Ο **Νίκος** ήταν παντρεμένος με την **Έφη Γάσπαρη** και είχε δύο γιούς τον **Γιάννη** και τον **Χρήστο**, επίσης οικονομολόγους, που διατηρούν Λογιστικό Γραφείο στην Αθήνα. Αδελφός του **Νίκου** είναι η **Χριστίνα** και

Επιτυχίες νέων Σερβιωτόπουλων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

* Ο **Κώστας Σ. Δημόπουλος** πέτυχε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Λαμίας. Ο Κώστας είναι γιός του Σπύρου Δημόπουλου (Οπτικά είδη) και εγγονός παλαιού προέδρου του χωριού μας Κωνσταντή Δημόπουλου (του Σπήλιου) και της Γιαννούλας Γ. Παπαγεωργίου (Μπρούκλη).

* Η **Ανδριάντα Ασ. Κουτσανδρέα**, πέτυχε στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Ανδριάντα είναι κόρη του συγχωριανού μας Μάκη Ηλ. Κουτσανδρέα.

* Η **Κατερίνα Τσιριγιώτη**, πέτυχε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Κατερίνα είναι εγγονή της συγχωριανής μας Σταυρούλας Γ. Γεωργακοπούλου και του Δημήτρη Κομνηνού, με καταγωγή από του Λυκούρεση.

* Ο **Στέλιος Κώστα Σχίζας** στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις πέτυχε στο ΤΕΕΦΑ (Γυμναστική Ακαδημία) Τρικάλων. Ο Στέλιος είναι γιός του συγχωριανού μας Κώστα Σ. Σχίζα (Κωστόπουλου).

* Ο **Ηλίας Θ. Τρουπής** πέτυχε στο Τμήμα Οικονομικών των ΤΕΙ Καλαμάτας. Είναι εγγονός του **Νίκου του Τρουπή** (Αλούπη), από το γιο του Θοδωρή.

* Η **Κατερίνα Δ. Βέργου** πέτυχε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, που ήταν και η πρώτη της επιλογή. Η Κατερίνα είναι κόρη του Δημήτρη Βέργου και της Σταματίνας Κουφουδάκη. Ο πατέρας της είναι γιός του Γεωργίου Δ. Βέργου (μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου) και εγγονός του Μήτσιου-Βέργου, που είχε το μαγαζί στο χωριό μας. Η Κατερίνα τελείωσε το Λύκειο στο Θησείο, έχει έναν αδελφό στην πρώτη τάξη του

Λυκείου και μένουν στα Άνω Πετράλωνα.

* Η **Ευγενία Δημοπούλου**, κόρη του Παναγιώτη Δημόπουλου και της Κωνσταντίας Πατελοδήμου πέτυχε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Παναγιώτης Δημόπουλος είναι γιός του Διονύση Δημόπουλου και εγγονός του Παναγού Δημόπουλου. Ο Παναγιώτης είναι καθηγητής Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών.

* Ο **Δημήτρης Κωνσταντό-**

πουλος πέτυχε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι γιος του Γιάννη Κωνσταντόπουλου, του οποίου και οι δύο γονείς (Μήτσος Κωνσταντόπουλος και Νίτσα Σχίζα) είναι από το χωριό Σέρβου. Η μητέρα του Δημήτρη κατάγεται από την Κέρκυρα. Ο Δημήτρης τελείωσε το 2ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου, περιοχή στην οποία και διαμένει.

Ο Συνδέσμος του χωριού εκφράζει σε όλα τα παιδιά από το χωριό και στους γονείς τους τα πλέον θερμά του συγχαρητήρια για τις επιτυχίες τους.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Παρόλο που έχει περάσει αρκετός καιρός από τις εκδηλώσεις και εορτασμούς που αναφέρονται στη συνέχεια θεωρήσαμε πως αξίζει τον κόπο να γράψουμε λίγα λόγια, έστω και 'κατόπιν εορτής', για όσες εκδηλώσεις συγκεντρώσαμε στοιχεία.

30.6.2015 Εορτή των Αγίων Αποστόλων και του Αγίου Ανδρέου

Ένα από τα πολλά εξωκκλήσια του χωριού μας είναι και το εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέου που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Παλαιόκαστρου. Η μνήμη του Αγίου τιμάται από την εκκλησία μας στις 30 Νοεμβρίου, και τα παλιά χρόνια οι μανάδες μας ακόμη και αν ο καιρός ήταν κακός συνήθιζαν και επισκεπτόταν το εκκλησάκι άναβαν το καντήλι και κεριά και ταπεινά ικέτευαν την προστασία του. Τα τελευταία χρόνια το Νοέμβριο οι κάτοικοι του χωριού είναι λιγοστοί και ηλικιωμένοι, σε συνδυασμό δε και με τον κακό καιρό, σταμάτησαν να τιμούν τον Άγιο την ημέρα της γιορτής του, χωρίς να παύσουν να σέβονται τη μνήμη του. Έτσι καθιερώθηκε εδώ και αρκετά χρόνια να τιμάται ο Άγιος στις 30 Ιουνίου, καθότι ήταν ένας από τους δώδεκα Αποστόλους, Έτσι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι λιγοστοί κάτοικοι και πρώιμοι καλοκαιρινοί επισκέπτες του χωριού τίμησαν τη Χάρη του παρακολουθώντας τη θεία λειτουργία. Ακολούθησε και αρτοκλασία.



Πριν 35-40 χρόνια στον Αγιαντριά. Διακρίνονται οι : Κώστας Παναγόπουλος, Σοφία Αναστασοπούλου, Γεωργία Κ. Παπαθωμοπούλου, Μαριγούλα Παγκράτη, Μαρία Παναγοπούλου, Σοφία Μπόρα, Αικατερίνη Τρουπή, και Φωτεινή Αναστασοπούλου.

Το Γενέθλιον της Θεοτόκου στην Αράχωβα Γράφει η Μαρίνα Διαμαντοπούλου Τρουπή

«Το Γενέθλιον της Θεοτόκου γιορτάστηκε σήμερα Τρίτη 8-9-2015 στην Αράχωβα Γορτυνίας με πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τέλεσαν ο π. Γεώργιος Τσίτουρας και ο π. Ιωάννης Τσίτουρας και την παρακολούθησαν πολλοί προσκυνητές από την Αράχωβα και τα γύρω χωριά.

Ακολούθησε πανηγύρι στο προαύλιο χώρο του ναού, κάτω από τις πανύψηλες καρυδιές, την οργάνωση του οποίου είχε το εκκλησιαστικό συμβούλιο, με παραδοσιακό γεύμα, αστείρευτο κέφι και χορό από τους ήχους του παραδοσιακού συγκροτήματος του Νίκου Καρανικόλα μέχρι αργά το μεσημέρι.

Τηρήθηκε κι εφέτος το έθιμο της παραδοσιακής κεντητής κουλούρας που μπήκε στην δημοπρασία, ένα έθιμο των πανηγυριών της περιοχής που έρχεται από παλιά και σπάνια πλέον κανείς το συναντά.

Μπράβο στο εκκλησιαστικό συμβούλιο, στον Σύλλογο Αραχωβιτών και σ' όλους τους Αραχωβίτες για το ωραίο παραδοσιακό πανηγύρι που διοργάνωσαν.

Περάσαμε καταπληκτικά Χρόνια πολλά! Και του χρόνου!

Ο εορτασμός και το πανηγύρι στην Αράχωβα Γράφει ο Θοδωρής Γ. Τρουπής

Το τελευταίο από τα πανηγύρια του καλοκαιριού στην ευρύτερη περιοχή μας, είναι της εορτής του γενέθλιου της Παναγίας στις 8 Σεπτέμβρη στο γειτονικό χωριό της Αράχωβας, (Συνέχεια στη σελ. 8)

Αρτοζήνος

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας
«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος
Τ.Κ. 10560, Αθήνα - Τηλ.: 210-3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 ΔΟΥ Ε' ΑΘΗΝΩΝ

Υπεύθυνος Έκδοσης:
Ιωάννης Κ. Μπόρας (6977-631017)

Συντακτική Επιτροπή:
Χρήστος Ι. Μαργακός (6945-573835)
Θεόδωρος Γ. Τρουπής (6977-365905)

Συνδρομή: 30 € Εξωτερικού: 50 \$
Αμερικής - 100 \$ Αυστραλίας

Τυπογραφείο - Ηλεκτρονική Σχεδίαση:
Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα Τηλ. 210-5244309

Στη μνήμη Γεωργίας Ν. Σχίζα

Ο σύζυγος και τα τέκνα της **Γεωργίας** πρόσφεραν στο Σύνδεσμο 100 ευρώ. Ο σύζυγος **Ν. Σχίζας** παρακάλεσε να γραφτεί και η φράση «Άρτος του Ζητός και τύπος».

Παναγιώτης Καλομοίρης, Πρωταθλητής Ευρώπης, Χρυσό μετάλλιο.



Πρωταθλητής της Ελληνικής αποστολής Kick Boxing στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της WAKO, που έγινε στις 31 Αυγούστου 2015, στο San Sebastian της Ισπανίας αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Καλομοίρης. Ο Παναγιώτης είναι εγγονός του Παναγιώτη Καλομοίρη από την Σπάρτη, που είχε παντρευτεί την Παναγιούλα Αθ. Μαραγκού από του Σέρβου. Με τέτοια θέληση, με τόσους αγώνες και τόσες νίκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είμαστε σίγουροι ότι: θα τα γκρεμίσουμε τα τείχη για τον φέρελπι Παναγιώτη.

Συγχαρητήρια, στο νεαρό Παναγιώτη και ευχόμαστε το παράδειγμά του να το ακολουθήσουν και άλλα σερβιωτόπουλα, στον τομέα που το καθένα έχει ιδιαίτερες αποδόσεις

Εορτή της Παναγίας το Δεκαπενταύγουστο

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έγινε ο πανηγυρικός εορτασμός της Παναγίας στο χωριό μας. Δυστυχώς όμως ο βροχερός καιρός δυσκόλεψε κάπως τις εκδηλώσεις, κυρίως στον υπαίθριο χώρο. Πάντως την παραμονή έγινε ο εσπερινός με την περιφορά της εικόνας σε μικρή απόσταση στο χωριό και όχι μέχρι την Τρανηβρύση που γινόταν τις άλλες χρονιές. Ανήμερα έγινε η θεία λειτουργία με την συμμετοχή πολλών πατριωτών μέσα στο ναό και έξω στο προαύλιο χώρο. Συγκριτικά με την περσινή χρονιά δεν φαίνεται ο κόσμος να ήταν σημαντικά λιγότερος. Το παρόνισμα των αυτοκινήτων πάντως εκτινόταν από τη γαϊδουροκιλίστρα μέχρι την τρανηβρύση. Πανηγύρι φέτος δεν έγινε με οργάνωση του Συνδέσμου, όπως γινόταν επί σειρά ετών, λόγω των γνωστών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το σωματείο. Όμως με πρωτοβουλία του Δήμου και ιδιαίτερα της πατριώτισσας Μαρίας Διαμαντοπούλου οργανώθηκε την Τρίτη μετά της Παναγίας πανηγύρι, με το συγκρότημα του γνωστού μας (και κατά το ήμισυ πατριώτη) Παυλόπουλου.

Εκείνο που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και πολύ ντόρο στο χωριό ήταν η χαρτοπαζία στο καφενείο του Ι. Ρουσιά. Η πρέφα και η δηλωτή είχαν την τιμητική τους. Ο Αντρέας, ο Γιάννης, ο Γιώργης, ο Χρήστος, ο Στάθης όλοι παίχτες Α Εθνικής- συγκροτούσαν συνήθως την τετράδα της πρέφας, που κρατούσε συνήθως κάποιες ώρες. Όσο παρακολούθησα δεν θυμάμαι κάποιο παιχνίδι που να μην «τσακθώνουν» -μεταξύ σοβαρού και αστείου- γιατί κάποιος έπαιξε έτσι και όχι αλλιώς. Κάποιες φορές μάλιστα οι φωνές ακούγονταν πολύ έξω από το καφενείο. Στο τέλος έτρωγαν όλοι μαζί, τσούγκριζαν τα ποτήρια και έκαναν ανάλυση του παιχνιδιού! Ποιος παίζει καλύτερη πρέφα; Δύσκολο. Νομίζω πως συναγωνίζονται ένας κατωμαχαλίτης με έναν «κεντρώο»

XIM

«Γορτυνία-Ημέρες Παράδοσης»- Σέρβου 18/8/2015 (Από το ιστολόγιο της Μαρίας Διαμαντοπούλου-Τρουπή)

Εκδήλωση παραδοσιακής μαγειρικής και λαογραφίας

Ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) με την συνεργασία πολιτιστικών φορέων και εθελοντών πραγματοποιήσαν εκδηλώσεις για την ανάδειξη και καταγραφή στοιχείων που αφορούν την παραδοσιακή μαγειρική και την λαογραφία όπως παραδοσιακές γεύσεις, παραδοσιακά τραγούδια, ήθη, έθιμα, παραδοσιακές ασχολίες, κ.ά.



Η πρώτη εκδήλωση έγινε στην Τοπική Κοινότητα Σέρβου Γορτυνίας το βράδυ της Τρίτης 18/8/2015, στην πλατεία στη «Ράχη», άνω του Πολιτιστικού Κέντρου του

Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων.

Την εκδήλωση κάλυψαν οι μουσικοί: Κώστας Παυλόπουλος, έρευνα, μουσική επιμέλεια τραγουδι. Γιάννης Παυλόπουλος βιολί, τραγούδι. Κώστας Παπαπροκοπίου, λαούτο. Ανδρέας Νιάρχος, φλογέρα.

Εορτή Αγίου Ιωάννου

Στις 30 Αυγούστου αντί της 29ης που ήταν η εορτή του Αποκεφαλισμού του Ιωάννου του



Προδρόμου έγινε η θεία λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου στην Τρανηβρύση από τον πατέρα Γρηγόριο. Παρέστησαν αρκετοί ευλαβείς προσκυνητές. (Φωτο. Νίκου Αρ. Τρουπή)



Είμαστε φως

Παναγοπούλου Μαρία (1932-1993)

*Ήσουνα φως, κι ήμουνα φως
Είμαστε φως κι αγάπη
Της Παναγίας η αγκαλιά
Και του Θεού το μάτι.*

*Ήσουν πνοή, κι ήμουν πνοή
Πνοή είμαστε και πνεύμα
Κρίνα του Επιτάφιου
Και του Χριστού το αίμα*

*Ήσουν αυγή, κι ήμουν αυγή
Είμαστε αυγή και ποίημα
Του σκότους φόνισσα ροδιά
Βασιλικό μου κλίμα.*

*Ήμουν πουλί, κι ήσουν πουλί
Κι είμαστε οι δυο τραγούδι
Του παραδείσου ανατολή
Και τ' ουρανού λουλούδι.*

Η μοίρα μας

Θεόδωρος Κ. Τρουπής (1932-2008)



*Λέμε όλοι ψέματα στον εαυτό μας,
εκτός απ' αυτά που λέμε στους άλλους,
ζούμε κρυφά το δράμα το δικό μας
και φανερά εκείνο με τους άλλους
Κι έτσι, η ζωή με ψέματα περνάει.*

*Δεν ξέρουμε «αλήθεια» πότε λέμε,
ο θάνατος του άλλου δεν πονάει
κι ας δείχνουμε πονετικά πως κλαίμε.
Με τη ζωή μας όλη νοθευμένη
Φτάνουμε ως του θανάτου τη θύρα.*

*Υποκριτές κι απ' όλα νικημένοι...
μας υποδέχεται έτοιμη η μοίρα.
Μας οδηγεί αληθινή γαλήνη
φεύγτες που η ταφόπλακα μας κλείνει.*

Περίεργα και λυπηρά συμβάντα

Κάποια μέρα του Αυγούστου άγνωστοι αφήρσαν από το γραφείο του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου τις φωτογραφίες των τέως προέδρων του Συλλόγου Ιωάννου Δημόπουλου (1935-1953, 1956, 1962-1963) και Μαρίνη Γκούτη (1929-1931). Οι φωτογραφίες δεν έχουν εμπορική αξία και η μνήμη των ως άνω προέδρων επιβάλλει να επιστραφούν στο γραφείο του πολιτιστικού κέντρου. Ο πρόεδρος του Δ.Σ Ιωάννης Μπόρας παρέχει προσωπικά εχεμύθεια σχετικά με την επιστροφή τους.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΤΟ 1955

Γράφει ο Θ. Γ. Τρουπής



Αυτές τις μέρες ακούμε από τα κανάλια TV ότι η παιδεία έχει πολλά προβλήματα με κλειστά σχολεία ελλείψεις εκπαιδευτικών κλπ, και ήρθαν στη μνήμη μου βιώματα από τα μαθητικά μου χρόνια και αποφάσισα να τα καταγράψω.

Από το δημοτικό σχολείο για να γίνουμε δεκτοί στο Γυμνάσιο δίνανε εξετάσεις το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, και οι τυχεροί ανοίγαμε τα φτερά μας και

μερικώς να απογαλακτισθούμε από τις οικογένειές μας στην ηλικία των 12 χρόνων.

Τα πιο κοντινά Γυμνάσια ήταν των Λαγκαδίων και της Δημητσάνας, τα περισσότερα όμως Σερβιωτόπουλα προτιμούσαμε τα Λαγκάδια γιατί ήταν πιο κοντά στο χωριό μας. Οι μανάδες μας ετοιμάζαν κάθε Σεπτέμβρη τα μπογαλάκια μας που ήταν ένα στρώμα και συγκεκριμένα ένα ματαράτσι (Ένας υφαντός με διαστάσεις ανάλογες του κρεβατιού σάκος) παραγεμισμένο με σάλμη (Το πολύ χονδροκομμένο άχυρο από κριθάρι), η από πούσια (Τα φύλλα από τα καλάμπόκια), ένα σάισμα (Από γιδίσιο μαλλί την κοζιά όπως τη λέγαμε), ένα πάπλωμα, μια μαντανιά, ένα προσκέφαλο, και ένα μεγάλο σακούλι με το οποίο θα μεταφέραμε το ψωμί και ότι άλλο είχαμε για την εβδομαδιαία διατροφή μας..

Κατά τις είκοσι Σεπτέμβρη φορτώνανε τα πιο πάνω στο μουλάρι και ο ένας από τους γονείς μας επισκεπτόταν τα Λαγκάδια και έψαχνε να βρει σπίτι για τη διαμονή μας. Πολλά σπίτια ήταν ανοιχτά για να υποδεχθούν τα σχολιαρόπαιδα νοικιάζοντας τη σάλα του σπιτιού τους η κανένα ξεχωριστό δωματάκι. Αφού βρισκόταν το κατάλυμα γινόταν άγραφη συμφωνία, γιατί ο κόσμος τότε είχε μπέσα, για το ενοίκιο που θυμάμαι ήταν πενήντα δραχμές το μήνα μαζί με ένα φόρτωμα ξύλα για να μας μαγειρεύει η σπιτονοικοκυρά μας και να ζεσταινόμαστε το χειμώνα στο τζάκι.

Έτσι στις είκοσιτέσσερις του Σεπτέμβρη (Εικοσιπέντε Σεπτέμβρη άνοιγαν τα σχολεία και τελείωναν στις είκοσιπέντε Ιούνη, τη δεκαετία του 50 από ότι θυμάμαι), όλα τα παιδιά μικρά και μεγάλα φεύγαμε από το χωριό «**με το σακούλι μας στον ώμο**» και καταλήγαμε στο νοικιασμένο δωματάκι στα Λαγκάδια.

Την πρώτη μέρα στο σχολείο γινόταν αγιασμός και μας έδιναν το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, **όλα στην ώρα τους τότε**, σήμερα όμως άστα να πάνε!!

Η παιδεία δεν ήταν δωρεάν, πληρώναμε εγγραφή στο Σχολείο και αγοράζαμε βιβλία, πηλίκιο τα αγόρια και ποδιά τα κορίτσια μαζί με τα έξοδα για την έκδοση ενδεικτικού συνολικής δαπάνης 200 περίπου δραχμών). Στη συνέχεια, και πριν από τα Χριστούγεννα εισφορά 340 δραχμών που μειωνόταν λόγω απορίας στο 1/4 (85 δραχμές). Τα πιστοποιητικά απορίας εξέδιδε ο παπάς του χωριού (Παπαναστάσης ή Παπασωτήρης).

Επιπλέον στο προαύλιο του Γυμνασίου την πρώτη μέρα μετά τον αγιασμό γινόταν ένα παζάρι αγοραπωλησίας μεταχειρισμένων βιβλίων. Τα παιδιά της πρώτης τάξης αγόραζαν βιβλία που πωλούσαν τα παιδιά της δεύτερης τάξης, της δεύτερας από της τρίτης τάξης κ.ο.κ.Ε. Με αυτή τη διαδικασία στη βιβλιοθήκη μας έχουν μείνει για ανάμνηση μόνο βιβλία της τελευταίας τάξης τα παιδιά της οποίας είχαν αποφοιτήσει.

Τα χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά ωραίες αναμνήσεις για τώρα.

Μαθήματα κάναμε 6 μέρες την εβδομάδα, και ανελλιπώς 5-6 ώρες την ημέρα. Κάθε Σάββατο με το σχολάσμα του σχολείου, ποιος μπορούσε να μας κρατήσει. Όλα τα παιδιά παρέα γυρίζαμε στο χωριό, στα σπίτια μας στη ζεστασιά της οικογένειάς μας. Την Κυριακή το πρωί πηγαίναμε στην εκκλησία του χωριού και παίρναμε από τον μακαριστό Παπαναστάση βεβαίωση ότι εκκλησιαστήκαμε την οποία καταθέταμε την επομένη στον καθηγητή της τάξης μας.

Την Κυριακή το απόγευμα που ξεκινούσαμε για τα Λαγκάδια, τα πόδια μας είχαν βαρίδια, πηγαίναμε με κρύα καρδιά γιατί είμαστε και εμείς τότε μικρά παιδιά..

Αυτά τα λίγα είναι ένα σταχυολόγημα από τα πολλά που θυμάμαι και θα μπορούσε ο κάθε μαθητής εκείνων των χρόνων να γράψει ολοκλήρω βιβλίο με τα δικά του βιώματα.



Οκτώβρης 1955. Μαθητές Γυμνασίου στα Λαγκάδια. Χρήστος Δημητρόπουλος, Θεόδωρος Τρουπής και Χρήστος Αναστασόπουλος. Φορούσαμε τις καλές μας αλλαξιές και τα πηλίκια με την κουκουβάγια.

Εορτή Αγίου Νεκταρίου του Σέρβου

(Από το ιστολόγιο της Μαρίας Διαμαντοπούλου - Τρουπή. <http://m-diamantopoulou.blogspot.gr>)

«Σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 έγινε Θεία Λειτουργία στο ξωκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου και Αγίας Βαρβάρας στου Σέρβου Γορτυνίας, δυτικά του χωριού. Την εορταστική λειτουργία με αρτοκλασία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας συνεπικουρούμενος από τον πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης αρχιμανδρίτη Ιάκωβο. Την παρακολούθησαν πολλοί Σερβαίοι που έφτασαν πεζοί μέχρι το μικρό ξωκλήσι. Το λιτό και απέριττο εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου ανέγειρε το 1986 η οικογένεια του Γεωργίου Παπαγεωργίου η οποία κάθε χρόνο φροντίζει ούτως ώστε ο ναός να λειτουργεί την 3η Σεπτεμβρίου, ημέρα ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου»



Εικόνα από τον προαύλιο χώρο την ημέρα της εορτής

Αρτοζήνος: Ένα ξενόγλωσσο τοπωνύμιο, η ένας αρχαιοελληνικός θησαυρός;

Η τελευταία απόληξη του Μαινάλου δυτικά, είναι μια οροσειρά η οποία βαίνει παράλληλα του Λουσιού και Λαγκαδινού ρέματος. Ογκούται περί το κέντρο στα 1367 μέτρα και κατέρχεται νότια στον Αλφειό και βορειοδυτικά στον Λάδωνα στα 150 με 200 μέτρα. Οι δύο ψηλότερες κορυφές στο κέντρο περιβάλλουν ένα οροπέδιο διαστάσεων 15 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Όλη η έκταση, το οροπέδιο, το ερειπωμένο χωριό, η κορυφή του βουνού, ονομάζονται Αρτοζήνος.

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για να αντιληφθεί κανείς ότι πρόκειται για ένα αρχαιοελληνικό τοπωνύμιο συντιθέμενο από δύο σημαντικές λέξεις της ιστορίας και της γλώσσας μας. Άρτος και Δίας. Εξ άλλου, η σωστή ετυμολόγηση, έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα του συλλόγου των απανταχού Σερβίων, ότι το τοπωνύμιο Αρτοζήνος είναι μια σύνθετη λέξη, ο άρτος του Δία. (ο Δίας είναι ανώμαλο τριτόκλιτο ουσιαστικό: ο Ζεύς, του Ζηνός, τω Ζηνί τον Ζήνα ω Ζεύ, και ο άρτος του Ζηνός=Αρτο-Ζηνός=Αρτοζήνος).

Παρ' όλο ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αμφισβητών, αφού και οι πολυσυζητημένες εκδόσεις του γλωσσολόγου Jakob Fallmerayer και σλαβολόγου Max Basmer, δεν αναγράφουν ως ξενόγλωσση την προέλευση του τοπωνυμίου, αδικαιολόγητα εγείρονται αμφισβητήσεις. Εγείρονται αμφισβητήσεις γιατί:

Στα Πρακτικά του ΓΕ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, αναγράφεται ότι, σε ειδική έρευνα της ιστορικής παράδοσης των τοπωνυμίων περιοχής Δημητσάνης, πολλά απ' αυτά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Αρτοζήνος είναι ξενικής, μάλλον σλαβικής προελεύσεως. Απόλυτο θεωρήθηκε το αποτέλεσμα, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι στην διαπίστωση του αυτή ο συγγραφέας επεμβαίνει με δύο διευκρινίσεις. Αναγράφεται επί λέξει:

Πρώτον: « Κατά την παράθεσιν του πίνακος των ξενόγλωσσων τοπωνυμίων δεν καταβάλλεται εδώ ιδιαίτερη προσπάθεια ετυμολογήσεώς των, έργον άλλως τε δύσκολον, ούτε αναζητήσεως των εξ αυτών διαφανών συμπερασμάτων, τόνον για την γλωσσική όσον και την ιστορική έρευνα », και

Δεύτερον, αναφερόμενος στην κατηγορία των τοπωνυμίων της ιστορικής και λαϊκής παραδόσεως στην οποία έχουν συμπεριληφθεί και τα ξενόγλωσσα, δέχεται: « ότι έχουν ανάγκη περαιτέρω ερεύνης ».

Από τις διευκρινίσεις αυτές του συγγραφέως συμπεραίνεται ότι απαιτείται περαιτέρω, τεκμηριωμένη γλωσσική και ιστορική έρευνα, η οποία ενδεχομένως να επηρεάσει και το αποτέλεσμα. Εμμέσως συνέστησε επιφυλακτικότητα την οποία επέβαλλε η ομαδική κατηγοριοποίηση των τοπωνυμίων χωρίς να ετυμολογηθούν. Απαιτείται έρευνα, καταλήγει. Απορρέουσα υποχρέωση έρευνας και μελέτης και όχι απλή τοποθέτηση, πρέπει να είναι η θέση του οποιουδήποτε σχολιαστή κυρίως όταν τα σχόλιά του άπτονται της ιστορίας, της γλώσσας, της λαογραφίας, της πατρίδος.

Ο Αρτοζήνος απαιτεί ειδικό χειρισμό. Δεν αναφέρεται σ' ένα χώρο 15 τετραγωνικών χιλιομέτρων καλύπτει κατά τον καλλίτερο τρόπο μια μεγάλη περίοδο της ιστορίας της πατρίδας μας. Η παραγωγή του τοπωνυμίου από την σύνθεση δύο βασικών αρχαϊκών ελληνικών λέξεων μας οδηγεί ιστορικά και χρονικά πέραν και μακριά από τις επιρροές κατακτητών και εποίκων. Τα συνθετικά του ονόματος τόσο ο Άρτος όσο και το θείον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ζωή.

Ο γιός του Δία και της Καλλιστούς, ο Αρκάς ο βασιλιάς των Αρκάδων, «την ποιήσιν εδίδαξε του άρτου». Την χρήση του άρτου γνώριζαν οι Αρκάδες από τότε που στην περιοχή βασίλευαν οι θεοί και οι ημίθεοι. Τα έργα του Σοφοκλή, του Πινδάρου του Πυθαγόρα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ όψη. Η ύμνοι τους στον Ζήνα αυτό επιβεβαιώνουν. Το τοπωνύμιο, με το θείον ως δεύτερο συνθετικό ονομαστικοποιείται με τον υπέρτατο Ζήνα, στην γενική του Ζηνός, μέχρι καταργήσεως της ειδωλολατρίας. Με την επικράτηση του χριστιανισμού αδρανοποιείται παραμένει στην σύνθεση της λέξεως, δεν διαγράφεται, δεν αλλάζει και συνεχίζει να έχει την ίδια σημασία, ο θεϊκός άρτος.

Σήμερα η λέξη δεν έχει ανάγκη ετυμολογήσεως, δεν αμφισβητείται, γλωσσικά και ιστορικά, ερμηνεύεται αφ' εαυτής, εκπέμπει σοφία ελληνικής γλώσσας, δηλώνει ιστορία αιώνων, συνέχεια του ελληνισμού για χιλιετηρίδες, είναι ένα αγκίστρο της πατρογονικής μας κληρονομιάς. Αγέρωχος με το χαρακτηριστικό παράσημά του ευδιάκριτος από το Λύκαιο, το Κωτύλιο, την Ολυμπία, την Ήλιδα, τον Ερύμανθο, το Παναχαϊκό, τα Αροάνια, την Κυλλήνη, την Οστρακίνα, τον Πάρνωνα, τον Ταΰγετο, την Ζάκυνθο και την Κεφαληνιά, παραμένει στο κέντρο της Πελοποννήσου, αμετάβλητος, ανεπηρέαστος, φάρος του ελληνισμού για χιλιάδες χρόνια, έτσι όπως τον έπλασε η φύση, να τροφοδοτεί τους ανθρώπους και να γαλη-

Του Χρήστου Αθ. Μαραγκού
στρατηγού ε.α

νεύει θεούς!

Ο αιώνιος Αρτοζήνος. Αναλυτικότερα: Το όνομα Αρτοζήνος είναι μια σύνθετη λέξη. ΑΕ συνθετικό: Άρτος+ ΒΕ-συνθετικό: Ζηνός. Αρτο-ο-Ζηνός = Αρτοζήνος. Το πρώτο συνθετικό προσδιορίζει το δεύτερο. Ο Άρτος του Ζηνός, Αρτοζήνος

Ετυμολογικό:

ΑΕ Συνθετικό. Ά ρ τ ο ς: άρτος < αρχαία ελληνική λέξη, άρτος< αρarisκω η αρτύω. Ο άρτος αποτελεί ένα από τα βασικά είδη διατροφής του ανθρώπου σε όλες τις εποχές και όλους τους πολιτισμούς. Από τους αρχαιότατους - χρόνους έως και σήμερα, επηρεάζει και ρυθμίζει τη ζωή του ανθρώπου και ότι σχετίζεται με αυτή. Πρόκειται για μια αρχαιοελληνική λέξη η οποία από της δημιουργίας της μέχρι σήμερα παραμένει αναλλοίωτη. Ο άρτος χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο, κατά κόρον από θρησκείες (Τον άρτον ημών τον επιούσιον, Χριστιανική Προσευχή) αλλά και από καθεστώτα όπως οι Ρωμαίοι στο Κολοσσαίο (άρτον και θεάματα). Η λέξη ψωμί είναι μεταγενέστερη.

ΒΕ Συνθετικό. Ζηνός: Γενική Ενικού του τριτόκλιτου ουσιαστικού, ο Ζεύς

Ονομαστική: Ζεύς. Γενική: Διός και Ζηνός. Δοτική: Διό και Ζηνί, Αιτιατική: Δία και Ζην και Ζήνα, Κλητική: Ζεύ. «Ζεύς: κλητική Ζεύ, αι δε πλάγια πτώσεις σχηματίζονται το μεν εκ του αχρησιμοποίητου Δίς, γενική Διός, δοτική Δί, αιτιατική Δία, το δε εκ του ομοίως αχρησιμοποίητου Ζήν, γενική Ζηνός, δοτική Ζηνί, αιτιατική Ζήνα ». Ο Ζεύς στην Ελληνική μυθολογία, είναι ο νεότερος γιός του Κρόνου και της Ρέας, εγγονός του Ουρανού και της Γαίας. Είναι η ύψιστη θεότητα του αρχαιοελληνικού πανθέου, ο ύπατος κρείοντων.



Αρτοζήνος (Υψ. 1362 μ.)

... Αγέρωχος με το χαρακτηριστικό παράσημά του ευδιάκριτος από το Λύκαιο, το Κωτύλιο, την Ολυμπία, την Ήλιδα, τον Ερύμανθο, το Παναχαϊκό, τα Αροάνια, την Κυλλήνη, την Οστρακίνα, τον Πάρνωνα, τον Ταΰγετο, την Ζάκυνθο και την Κεφαληνιά, παραμένει στο κέντρο της Πελοποννήσου, αμετάβλητος, ανεπηρέαστος, φάρος του ελληνισμού για χιλιάδες χρόνια, έτσι όπως τον έπλασε η φύση, να ανατρέφει ανθρώπους και να γαληνεύει θεούς! Ο αιώνιος Αρτοζήνος.

Η προέλευση της ονομασίας

Πρόκειται για ένα οροπέδιο, παραγωγικό σε δημητριακά και κηπευτικά είδη που ικανοποιούσε τις διατροφικές ανάγκες των κατοίκων. Το 1566-1574, στα κατάστιχα του καζά Καρύταινας υπάρχει το χωριό Αρτοζήνος με εκατόν τριάντα δύο (132) μη μουσουλμανικά σπίτια, ενώ η Δημητσάνα είχε 168, η Στεμνίτσα 194, η Βυτίνα 51 και τα Λαγκαδία μόλις 46! Επακολούθησαν και άλλες απογραφές με συνεχή μείωση του πληθυσμού. Στα ορλωφικά πλήρης καταστροφή. Όσοι κάτοικοι απέμειναν, γλύτωσαν την καταστροφή μετά την αποκατάσταση της ομαλότητας εγκαταστάθηκαν στον Σέρβου και το οροπέδιο Αρτοζήνος με το ερειπωμένο χωριό, αποτέλεσε τον σιτοβολώνα της περιοχής. Συνέχισε την ιστορία του. Με επάρκεια δημητριακών παρά το μεγάλο του υψόμετρο, 1300 μέτρα, τροφοδοτούσε την περιοχή. Ο Αρτοζήνος και ο Ανεμιστός με ισουψείς κορυφές 1362 και 1367 μέτρα αντίστοιχα, στα άκρα του οροπεδίου βορράς - νότος προστάτευαν μια έκταση, μια περιοχή 15 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, και διαμόρφωναν άριστες καιρικές συνθήκες χειμώνα καλοκαίρι για την ανάπτυξη της παραγωγής. Ο σεβασμός των κατοίκων ήταν έκδηλος, αναγνώριζαν ότι ο Αρτοζήνος τους εξασφάλιζε τον "επιούσιον και τον θεωρούσαν πηγή ζωής,

Δεν είχε καμιά ανάγκη, επεξηγήσεως, διερευνη-



σεως, ετυμολογήσεως του ονόματός του, ήταν δεδομένο, δεν επιδεχόταν καμιά αμφισβήτηση και τώρα και τότε και παλιά, είτε με τους Ρωμαίους, με τους Σλάβους, με τους βυζαντινούς, με τους Φράγκους, τους Ενετούς, τους Τούρκους. Για τους κατοίκους του ήταν πάντα ο θεϊκός άρτος. Οι Σερβίοι μαστόροι στην συνθηματική τους γλώσσα, το ψωμί τόλεγαν Αρτοζήνο. Δεν ήταν τυχαίο.

Τα κατάλοιπα αρχαίου ιερού στην κορυφή του βουνού σε υψόμετρο 1362 μέτρων, στον Άγιο Λιά, τα ερείπια του κάστρου στο Παλαιόκαστρο, τα ψηφιδωτά και τα κιονόκρανα στον Άγιαντριά, επιβεβαιώνουν ότι και δω στον μεμακρυσμένο ανατολικά της Ολυμπίας ορίζοντα υπήρχε οικισμός από αρχαιοτάτων χρόνων. Νότια σε απόσταση 20 χιλιομέτρων, είναι το Λύκαιο. Εκεί κατά την μυθολογία γεννήθηκε ο Ζεύς. Η Ρέα για να προλάβει τον παιδοφάγο Κρόνο πήγε στο Θαυμάσιο όρος και τούδωσε να φάει μια σπαργανωμένη πέτρα. Τον ξεγέλασε. Οι νύμφες Νεδα, Θεισόα και Αγνώ κράτησαν τον νεογέννητο θεό μακριά. Τον έλυσαν στον Λούσιο στους πρόποδες του βουνού ανατολικά και τον τσίσαν στο οροπέδιο, στην κορυφή του. Προς τιμή της Θεισόας η πόλη στις πηγές του ποταμού πήρε τα ονόματά της. Το βουνό απέναντι νότια του Θαυμασίου όρους ονομάζεται Αρτοζήνος.

Άμεση η σχέση του βουνού με τον υπέρτατο θεό των προγόνων μας. Συνδέεται με την απόκρισή του στην περιοχή. Σχετίζεται με την φροντίδα των νυμφών. Τα κατάλοιπα των αρχαίων ιερών, στην περιοχή, η θέα η επικοινωνία με τα μεγαλύτερα θρησκευτικά Κέντρα της αρχαιότητας, η ιστορία του αρχαίου θεού, η γέννηση του στο Λύκαιο, η εξαπάτηση του Κρόνου στο Θαυμάσιο, ο Λούσιος η Θεισόα δεν αφήνουν περιθώρια για διαφορετική σκέψη, για κάποια άλλη ερμηνεία. Εκεί στο οροπέδιο με τα πολλά νερά, στο ψηλότερο χωριό της Πελοποννήσου, στην επιβλητική κορυφή με την περιμετρική, την ολόπλευρη θέα, κρατώντας τον μακριά από τους γονείς του φρόντισαν οι νύμφες Νεδα, Θεισόα και Αγνώ, τον νεογέννητο Ζήνα.

Το οροπέδιο, το χωριό, η κορυφή, όλα μαζί και το καθένα χωριστά λέγονται Αρτοζήνος. Ο Αρτοζήνος, ο Άρτος του Ζηνός.

Τόσο απλά.

Βιβλιογραφία-Αναφορές

Εφ. Αρτοζήνος, Αρ φ. 151
Jakob Fallmerayer. Ιστορία της Πελοποννήσου κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, 1830

Max Basmer, Die Slaven in Griechenland.
Πρακτικά ΓΕ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών. Αθήναι 1987 - 1988, σ. 449-452.

Πρακτικά ΓΕ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών. Αθήναι 1987 - 1988, σ. 449

Πρακτικά ΓΕ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών. Αθήναι 1987 - 1988, σ. 419

Παυσανίου, Αρκαδικά. Κεφ. 4, παρ. 1. Εδίδαξε τους ανθρώπους να παρασκευάζουν άρτον.

Αγλάισμα < αρχαία ελληνική λέξη, <αγλαός (θαυμάσιος, λαμπρός) αυτό που στολίζει και τιμά το στολίδι η τιμή.

Το -ο- που εμφανίζεται συνήθως ανάμεσα στο θέμα του πρώτου συνθετικού (όταν αυτό είναι κλιτό) και στο δεύτερο συνθετικό (όταν αυτό αρχίζει με σύμφωνο) λέγεται συνθετικό φωνήεν. Πχ: αρτοποιός, αρτοποιείο, αρτοπωλείο, αρτοκλασία, αρτοκοπιόν, αρτεργάτης, κ.τ.λ.

Παυσανίου, Αρκαδικά. Κεφ. 4, παρ. 1. Μετά τον θάνατο του Νυκτίμου την εξουσία την πήρε ο Αρκάς, ο γιός της Καλλιστούς. Αυτός έφερε την καλλιέργεια του ήμερου καρπού και δίδαξε τους ανθρώπους να κάνουν ψωμί, και να υφαίνουν ρούχα. Από τον βασιλιά αυτόν η χώρα πήρε το όνομα Αρκαδία αντί Πελασγία και οι κάτοικοί της Αρκάδες αντί Πελασγοί.»

Σχετικές αναφορές και εκφράσεις

.. ποτίζων όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορτασθήσεται η γή, ο εξανατέλλων χορτον τους κτήνησι και χλόην τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγείνάρτον εκ της γής, και οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ιλαρύναι πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου σπηρίζει (ψαλμός ργΕ). ..ούτος εστινο ά ρ τ ο ς ο εκ του ουρανού καταβαίνων ίνα τις εξ αυτού φάγη και μη αποθάνη. (κατά Ιωάννην, 6 50-52). Εγώ ειμο ά ρ τ ο ς ο εκ του ουρανού καταβάς, εάν φάγη εκ τούτου του άρτουζήσει εις τον αιώνα και ο ά ρ τ ο ς δε ον εγώ δώσω η σάρξ μου εστιν υπέρ του κόσμου ζωής.

Πολλές οι έννοιες, ποικίλες οι ερμηνείες.

(Βλ., Ομηρικό Λεξικό Ι. Πανταζίδου στο λήμμα «Ζεύς», πρώτη έκδοση 1880, επανέκδοση 1999).

Σχετικές αναφορές, εκφράσεις: Υπάρχουν πολλές αναφορές του Πινδάρου (522-443 π.Χ.), του Σοφοκλή (496-406 π.Χ.), του Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.), του Πυθαγόρα (570-495 π.Χ.), του Καλλίμαχου (240 π.Χ.) και πολλών άλλων, που εξυμνούν τον δημιουργό και πατέρα του σύμπαντος με το όνομα του Ζηνός. Παράτιθενται ως έχουν. Τα δε Παρρασίω στρατώ θαυμαστός εών φάνη Ζηνός ραμφί πανάγυριν Λυκαίου. (Πίνδ. Ολ. ΘΕ143. Για όσα δε έπραξε προς τον λαό των Παρρασίω, φάνηκε θαυμαστός σε όλα κατά την πανήγυρη του Λυκαίου Διός.)

Εις δε ών πολυώνυμος εστι, κατονομαζόμενος τοις παθειπάσινάπερ αυτός νεοχμοί. Καλούμεν γαρ αυτόν και Ζήνα και Δία παραλλήλως χρώμενοι τοις ονόμασιν, ως καν εις λέγομενδι όν ζώμεν. (Ένας είναι ο θεός αλλά έχει πολλά ονόματα, και κατονομάζεται από τις καταστάσεις που ο ίδιος δημιουργεί. Τον καλούμε και Ζήνα και Δία, χρησιμοποιώντας

Οι μανάδες μας

Γράφει ο Γιάννης Στ. Βέργος

Δύο μικρό μανάδες γειτόνισσες, ήσαν στο χωριό, που από μικρές είχαν μείνει ορφανές και ρώταγε η μία, την άλλη, την συμβουλή της, την ορμήνια της, να πάρει. Ήταν κατοχή, πείνα, πίκρα, φτώχεια, φόβος και δυστυχία. Και όμως, στην πείνα την μεγάλη, δύο παιδιά, αγόρια, στην γειτονιά γεννήθηκαν!...

-Σαν τι του κάνεις Σταύραϊνα του δικού σου του παιδιού, {του Γιάννη σου} που δεν βήχει, αρρώστια δεν το πιάνει;... Που το δικό μου {ο Λιάκος μου} είναι όλο άρρωστο, από την μύτη την αρπάζει

-Αφουγκράσου Ντόραϊνα να σου ειπώ: -Δεν το πλένω, δεν το λούζω, δεν το μωσορσαπουνίζω... το καταλείμω, στο περσιάνι, στο αέρα, το παιδί, όταν φουάει, δεν το αφήνω. Αυτά τα γατριικά σου δίνω! Από την λέρα δεν πέθανε κανείς, από το κρύο, την πούντα, Ντόραϊνα στο λέω δεν γλιτώνει. Βάλε, πρώτα εσύ μυαλό και λογικήφου λίγο, αυτά που σου είπα άκου τα, το παιδί σου {ο Λιάκος σου} για να μη βήχει!... Τα παιδιά, το καταλείμω χουχούδεμα θέλουμε, φαί, αυγά, ζητά-νε!.. Και όχι μωσορσάπουνω, φουμιά και ιδέα.

[Αυτός ο διάλογος ήταν πραγματικός, το είπε η Ντόραϊνα στην ανιψιά της, την Ουρανία του Αντριόπουλου, όταν έμαθε ότι πέθανε η γειτόνισσα της η Σταύραϊνα.] Και την έκλαιγε. Τώρα πέθανε κοντά στα εκατό της και η Ντόραϊνα. Ήσαν αγαπημένες! Της ζωής βασανισμένες...Ο Θεός να τις συγχωρέσει, να είναι αναπαυμένες.



Ο Γιάννης της Σταύραϊνας (αριστερά) και Λιάς της Ντόραϊνας όπως είναι σήμερα και οι δύο με άσπρα μαδιά

παράλληλα τα ονόματα, σαν να λέμε δι'ον ζώμεν, αυτός δια του οποίου ζούμε. Βλ., Αριστοτέλης «Περί Κόσμου» 401a.12-15).

Τον ποιητή και πατέρα τούδε του παντός έθνος ην τοις Πυθαγορείοις τω του Διός και Ζη η ν ό ς ονόματι σεμνύνει. Δι όν γαρ το είναι και το ζήν τοις πάσι υπάρχει τούτον δίκαιον από της ενεργείας ονομάζεσθαι. . . (Ήταν συνήθεια των Πυθαγορείων να εξυμνούν τον δημιουργό και πατέρα τούτου του σύμπαντος με το όνομα του Διός και Ζηός. Διότι αυτός λόγω του οποίου τα πάντα αποκτούν είναι-ύπαρξη και ζωή, είναι δίκαιο να ονομάζεται από αυτή την ενέργειά του. (Βλ., Ιεροκλής Υπόμνημα εις τα Χρυσά Έπη των Πυθαγορείων, 25?). Ζη η ν ό ς εοί τι κεν άλλο παρά σπονδήσινα ειδειν. (Ύμνος Καλλιμάχου). Φοίβου τε καυτού Ζη η ν ό ς ως εκείνου πατήρ. . . (SOPHOKLES TRAGODIEN, Weimar, bei Wilhelm Hoffman. 1829. (798). Δίκη Ξυνέδρος Ζη η ν ό ς αρχαίους νόμοις (Του αυτού (1832)). Οι Ζη η ν ό ς αϊετοί. . . (Του αυτού (1840). Ημίν Ζη η ν ό ς ερκ η ν ό ς Αθώου. (Του αυτού (Tham. III)).

Χρήστου Αθ. Μαραγκού. Εφ. Αρτοζήνος, αρ.φ.154 Παραδοσιακοί κτίστες της Πελοποννήσου. Χρήστου Αθ. Μαραγκού. Εφ. Αρτοζήνος, αρ. φ.152 Χρήστου Αθ. Μαραγκού. Εφ. Αρτοζήνος, αρ. φ.155 Χρήστου Αθ. Μαραγκού. Εφ.Αρτοζήνος, αρ. φ.153 Παισανίου Αρκαδικά. Κεφ. 38, παρ. 2. Εν αριστερά δε του ιερού της Δεσποίνης το όρος εστί το Λύκαιον, καλούσι δε αυτό και Όλυμπον και Ιεράνγε έτεροι των Αρκάδων κορυφήν. Τραφήναι δε τον Δία φασίν εν τω όρει τούτω, . . .ταις Νύμφαις δε ονόματα, υφών τον Δία τραφήναιλέγουσι, τίθενται Θεισόαν, και Νέδαν και Αγνώ. . . (πρό τα αριστερά του ιερού της Δεσποίνης είναι το όρος Λύκαιον, το οποίο ονομάζον και Όλυμπον και μερκοί Αρκάδες, Ιεράνκορυφήν. Λέγεται ότι εις το όρος αυτό ανετράφη ο Ζεύς, . . . στις που ανέθρεψαν τον Δία ονομάζον, Θεισόα, Νέδα και Αγνώ.)

Παισανίου, Αρκαδικά. Κεφ. 36, παρ. 2 3. Το δε όρος το Θαυμάσιονκαλούμενον κείται μεν υπέρ τον ποταμόν τον Μαλοΐταν, εθέλουσι δε οι Μεθυδρείους την Ρέα, ηνία τον Δία είχαν εν τη γαστρί εις τούτο άφικέσθαι το όρος παρασκευάσασθαι δε αυτή και βοήθειαν. . . .και τεκείν μεν συγχωρούσιν αυτήν εν μοίρα τινί του Λυκαίου, την δε εις τον Κρόνον απάτη και αντί του παιδός την λεγομένην υπό Ελλήνων αντιδοσίν του λίθου γενέσθαι φασίν ενταύθα. Έστι δε προς τη κορυφή του όρους σπήλαιον της Ρέας. . . (το λεγόμενον Θαυμάσιον όρος είναι υπεράνω του ποταμού Μαλοΐτα. Οι Μεθυδρείεις λέγουν ότι η Ρέα όταν κυοφορούσε τον Δί α ήλθεν εις το όρος αυτό και προπαρασκεύασε την άμυνά της. . . συμφωνούν ότι η Ρέα εγέννησε εις κάποιο μέρος του Λυκαίου, αλλά ισχυρίζονται ότι η μυθολογούμενη υπό των ελλήνων εξαπάτηση του Κρόνου από την Ρέα και η προσφορά προς αυτόν λίθου αντί του νηπίου, έγινε σ αυτό εδώ το όρος. Πλησίον της κορυφής του όρους είναι το σπήλαιο της Ρέας. . .)

Παισανίου, Αρκαδικά. Κεφ. 28, παρ. 2. Την δε Γόρτυνα ποταμός διέξεισιν, υπό μεν των περί τας πηγάς ονομαζόμενος Λούσιος, επί λουτροίς δη τοίς Διός τεχθέντος, οι δε απωτέρω των πηγών καλούσιν από της κώμης Γορτύνιον. . . . (την Γόρτυνα διαρρέει ποταμός ονομαζόμενος Λούσιος μεν υπό των περί τας πηγάς του κατοικούντων, επειδή λούσθηκε σ αυτόν ο Ζεύς όταν γεννήθηκε, Γορτύνιος δε από τους κατοικούντες μακράν των πηγών από το όνομα της κώμης.)

Παισανίου, Αρκαδικά. Κεφ. 28, παρ. 3. Έχει μεν δη τας πηγάς εν Θεισόα τη Μεθυδρειοσίνομόρω.(έχει τις πηγές του στη Θεισόα την γείτονα των Μεθυδρείων. . .)



ΣΤΑ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΓΙΑ ΚΡΑΣΙ

Από το βιβλίο του Γ. Α. Βέργου

Στο χωριό μας είχαμε πολλά αμπέλια, και λίγο πολύ είχαμε όλο κρασί. Πιστεύω πως δεν θα υπήρχε κανένας χωρίς κρασί, από το δικό του αμπέλι, έστω και εκατό κιλά. Κρατούσαν όλοι κρασί για το σπίτι τους και όσοι είχαν περίσσειμα το πουλούσαν στα μαγαζιά.

Όλα τα μαγαζιά πουλούσαν κρασί σερβιρισμένο στους πελάτες τους («μπεκρήδες» και μη) και ελάχιστο κρασί πουλούσαν σε σπίτια, σε καμιά γιορτή. Το σερβίρισμα στα μαγαζιά ήταν σχεδόν καθημερινό για τους άνδρες. Μετά τη δουλειά τους στα χωράφια, έκαναν και μια βόλτα από την αγορά να πιούν τα ποτηράκια τους με καμιά σαρδέλα ή γρέγκα ή κάποιο συκωτάκι τηγανητό (κατά τα Σαββατοκύριακα, αν υπήρχε βέβαια) ή και σκέτο «ξεροσφύρι».

Η ποσότητα όμως κρασιού του χωριού δεν επαρκούσε για τις ανάγκες του. Έτσι κάναμε προμήθεια από την Ηλεία συνήθως και όταν έγινε ο δρόμος μετά το 1953-54 και από τη Νεμέα Κορινθίας. Ο πατέρας μου, ο Μήτσιος Βέργος, όλη τη δεκαετία του '40 έκανε εμπόριο κρασιών, που το αγόραζε από χωριά του νομού Ηλείας, Κρέστενα, Μούντριζα, Μάξι, Γκρέκα, Ανεμοχωράκι, Μακρούσια, Μιράκα και άλλα χωριά. Μέχρι το 1949 που άνοιξε το μαγαζί πήγαινε κάθε εβδομάδα και το πουλούσε σε ταβέρνες, συνήθως στα Λαγκάδια. Μετά που άνοιξε το μαγαζί, το 1950, πήγαινε για κρασί μόνο για το μαγαζί μας και αν τον ζητούσε κάποιος. Έπαινε πολλές φορές και άλλους μαζί του, αγωγιάτες, ανάλογα τι παραγγελίες είχε. Από το 1951-52, αυτή τη δουλειά την ανέλαβα εγώ, με κάποιον μεγαλύτερό μου, όπως το νονό της αδελφής μου Κατερίνας Μήτσιο Δημόπουλο. Πήγαινα και έφερα ένα φορτίο, εκατό κιλά περίπου για το μαγαζί.

Τον Αύγουστο λοιπόν του 1952 ή '53, μαζί με το θείο μου Ουδορή Τρουπή, πατέρα του Νίκου που έχει το μαγαζί κάτω από το σπίτι τους, που είναι απέναντι από το δικό μας, πήγαμε να φέροουμε κρασί. Μαζί μας ήταν και ο ανιψιός του, Γιάννης Γ. Δάρας, συμμαθητής μου τότε και μετέπειτα Στρατηγός. Τώρα και οι δύο δεν βρίσκονται στη ζωή, ας είναι αιωνία η μνήμη τους.

Ξεκινήσαμε νύχτα από το χωριό και άρχισε να φωτίζει μετά από δύο ώρες, στη Λυσαρέα. Κατά τις δύο το μεσημέρι φτάσαμε στη Μούντριζα, ρωτήσαμε για κρασί, δε βρήκαμε τουλάχιστον να αρέσει στο θείο μας, διότι και εγώ και ο Γιάννης, εκτός από μικροί (15 ετών) είμαστε και άσχετοι από κρασί. Δεύτερος σταθμός τα Κρέστενα, δύο ώρες ακόμη πορεία. Βρήκαμε κρασί, γεμίσαμε τα ασκιά (δέρματα από κασίκες, τομάρια τα λέγαμε) και κατά τις έξι το απόγευμα φορτώσαμε και ξεκινήσαμε για την επιστροφή. Μπαίνοντας όμως στην

αγορά, διότι το κρασί το αγοράσαμε στην άλλη άκρη της πόλης, ο θεός μας είπε να προχωρήσουμε με τα τρία ζώα και αυτός για πέντε λεπτά θα πήγαινε σε μια ταβέρνα ενός παλιού του φίλου. Βγήκαμε έξω από την πόλη, θυμάμαι ήταν κάτι δέντρα, πιθανόν μουριές και περιμέ-ναμε για αρκετή ώρα. Αφού δεν ερχόταν ο θεός, μου λέει ο Γιάννης να καθίσω με τα μουλάρια, να πάει να τον φέρει. Τα ζώα ήταν φορτωμένα, είχαν κουραστεί και κάνανε μικρά βήματα επιτόπου. Αφού είδα πως δεν ερχόντουσαν και ο ήλιος άρχισε να βασιλεύει, έδεσα τα ζώα το ένα πίσω στο άλλο και γύρισα πίσω να τους βρω. Ήτανε ακόμα μέσα στην ταβέρνα και τα πίνανε. Ο Γιάννης για να καταφέρει το θείο να φύγουν ήπτε κι αυτός τα ποτηράκια του. Όταν με είδαν σηκώθηκαν γρήγορα να φύγουμε. Εδώ να σημειώσω ότι είχε πλέον σκοτεινιάσει και περνώντας από την αγορά είδα για πρώτη φορά ηλεκτρικό φως και λαμπτήρες φθορισμού χρωματιστούς.

Ξεκινήσαμε λοιπόν για την επιστροφή και όπως είχαμε πει στο πρώτο χωράφι που θα βρίσκαμε θα ξεφορτώναμε τα ζώα να βοσκήσουν στο θερισμένο χωράφι για τρεις-τέσσερις ώρες, και εμείς να κοιμηθούμε με μια κουβέττα που είχαμε μαζί μας. Όλα αυτά πριν το κρασί. Μετά την ταβέρνα όλα άλλαξαν. Ο θεός με το Γιάννη πιάστηκαν από τους ώμους και σιγοτραγουδούσαν και εγώ μπροστά τα προσέχω τα ζώα και ούτε λόγος για ξεκούραση. Μετά πορεία τρεις-τέσσερις ώρες φαίνεται ότι άρχισε να περνάει η επιρροή του κρασιού, αποφασίσαμε πλέον να ξεκουραστούμε σε ένα θερισμένο χωράφι από σιτάρι που είχε μπόλιξη καλαμιά για τα ζώα.

Κοιμηθήκαμε δυο-τρεις ώρες και φορτώσαμε πάλι τα ζώα και με την ανατολή του ήλιου είχαμε φτάσει στον Αλφειό ποταμό, όπου περάσαμε μέσα (γέφυρα δεν υπήρχε) και το νερό ήταν μέχρι τα γόνατα ή και λίγο παραπάνω σε ορισμένα σημεία, ή δε απόστασή του από τη μια όχθη στην άλλη όπως υπολογίζω ήταν γύρω στα είκοσι μέτρα. Από τον Αλφειό μέχρι το χωριό η απόσταση είναι έξι ώρες και κατά τη διαδρομή μας περνούσαμε από πολλά χωριά της Ηραίας όπου ο θεός όλο και κάποιον φίλο είχε και χαϊρέταγε στο δρόμο. Κατά τις μία με δύο το μεσημέρι φτάσαμε στο χωριό, μετά από τριάντα-τριανταπέντε ώρες, από τις οποίες περισσότερες από είκοσι πέντε περπατούσαμε.

Σαν το ταξίδι αυτό θα έχω κάνει 10-15 στα χωριά της Ηλείας. Ο πατέρας μου βέβαια έκανε πολύ περισσότερα, υπολογίζω 25-30 κάθε χρόνο, από το 1942 μέχρι και το 1948. Ευτυχώς μετά το 1954 όπου ο δρόμος κάπως αποκαταστάθηκε, έρχονταν αυτοκίνητα κατά τον τρύγο αλλά και όλο το χρόνο κατά διαστήματα (συνήθως από τη Νεμέα) και γεμίζαμε τα βαγόνια.

Νέα από του Σέρβου

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Ιατρ. Γ. Θ. Τρουπής που κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να νικήσει την απροθυμία των συμπολιτών να αποδεχθούν θέση στο Δ.Σ. Στη Δεύτερη ΓΣ προήδρευσε ο επίτιμος Εφέτης Ι. Κ. Μπόρας. Μίλησε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ι. Μ. Ρουσιάς

-Την Τρίτη 18/8ου πραγματοποιήθηκε καλλιτεχνική βραδιά με τραγούδια στην πλατεία με τον απέραντο ορίζοντα. Συντελεστές: Ο Κων. Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΔ και Μ. Διαμαντοπούλου-Τρουπή και ο αντιδήμαρχος Γορτυνίας Π. Μητρόπουλος, καθώς προηγήθηκε προσφορά εδεσμάτων τοπικών-παραδοσιακών.

-Θείες λειτουργίες με αρτοκλασία έγιναν και στα Εωκλήσια: 30/6ου στον Άγιο Ανδρέα, 20/7ου στον Προφ. Ηλία, 26/7ου στην Αγία Παρασκευή. Όλοι οι κάτοικοι εκκλησιάστηκαν.

-Την 2αν Αυγούστου ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Ιερεμίας ήρθε και λειτουργήσε ως απλός Ιερέας. -Όλο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, κάθε μέρα, το απόγευμα έριχνε καταρρακτώδη βροχή. Οι παλαιότεροι θυμήθηκαν το «σκορονέρι». Οι βροχές αυτές μαζί με το πολύ δροσερό κλίμα (κρύο) είχαν πολύ δυσμενή επίπτωση στις λίγες καλλιέργειες. Μείωσαν δραματικά την παραγωγή, όπως π.χ. του αμπελιού του κ. Ι. Παγκράτη στους Αράπηδες, αλλά και επιβράδυναν την ωρίμανση τουλάχιστον κατά δύο εβδομάδες.

-Το 80% των σπιτιών «άνοιξε». Κάποια για 6-7 ημέρες. Ήρθαν αρκετοί, όχι όμως συνέβαινε πριν 5-6 χρόνια. Πολύ ευχάριστη διαπίστωση το γεγονός ότι ήρθαν πολλοί νέοι και παρέμειναν αρκετά.

-Πέθανε και ετάφη στο κοιμητήριο Καλλιθέας ο εκ Σέρβου Ν. Η. Δημόπουλος. Επίσης πέθανε στην Αθήνα όπου και ετάφη η εκ Σέρβου Γ. Ι. Σχίζα (Σπανόγιαννη).

Φύλλο Οκτωβρίου:-Η λειτουργία στο Εωκλήσι του Αγ. Ιω. Προδρόμου (είσοδος χωριού) έγινε στις 30/9ου-Από 1ης Σεπτεμβρίου εγκαταστάθηκε στο χωριό αγροτικός γιατρός.-Εσπερινός από τον Πρωτοσύγκελο της Ι.Μ. π. Ιάκωβο Κανάκη τελέστηκε στο Εωκλήσι του Αγίου Νεκταρίου στις 2/9ου. Αρχιερατική θεία λειτουργία με αρτοκλασία τελέστηκε στις 3/9ου στο ίδιο Εωκλήσι και όλοι οι κάτοικοι εκκλησιάστηκαν. Ο Σεβ. κ.κ. Ιερεμίας συγκίνησε το εκκλησίασμα με το κήρυγμά του. Ιδιαίτερα συγκινήθηκαν διότι ο Σεβ./τος έκαμε στους Σέρβου την πρώτη Θ. Λειτουργία μετά το πρόβλημα υγείας που είχε. Ο

κτήτορας του Ι. Ναού κ. Γ. Χ. Παπαγεωργίου, όπως κάθε χρόνο, είχε φροντίσει για όλα.

Παραλειπόμενα καλοκαιρινά.-Κάποιοι που δεν παραβρέθηκαν στις 15/8ου στο χωριό, είτε διότι πήγαν «στο χωριό της γυναίκας» είτε για άλλους λόγους, ήλθαν μετά και απόλαυσαν την ηρεμία και δροσιά. Επίσης αρκετοί, αντίθετα με άλλες χρονιές, έμειναν αρκετές ημέρες.-Ο καθ Ιατρικής κ. Γ. Θ. Τρουπής ανακατασκεύασε το πατρικό σπίτι. Στο ίδιο σπίτι, όπως αναγράφει η μαρμάρινη εντοιχισμένη επιγραφή, έζησε ο ήρωας λοχαγός Δ. Θ. Τρουπής, σύγχρονος του Κονδύλη, ο οποίος έπεσε στις 12/8/1921στο Κιρίς-Ογλού-Ντάζ της Μ. Ασίας έφιππος από βόλι «ευθυτενούς τροχιάς». Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο κ. Τρουπής σχεδιάζει να τιμήσει τον ηρωικό πρόγονό του. -Ο εκκωφαντικός θόρυβος από τις χαμηλές πτήσεις των πολεμικών αεροσκαφών τάραξε την απόλυτη ησυχία προξενώντας όμως υπερηφάνεια. -Μετά τον κ. Δ. Στρίκο, που από το σπίτι του στην «κοκκινόβρυση» απολαμβάνει την απέραντη θέα, και ο κ. Κ. Δαμίγος (Καστανάς) εγκαθιστά στην «Τρακαβάνα» τροχοβία, εκεί όπου καλλιεργεί καστανιές.-Πρωταθλητής στην απέραντη αίθουσα του Ι. Μ. Ρουσιά στη «δηλωτή» κάθε μέρα, όπως δήλωνε ο ίδιος, ήταν ο κ. Η. Δ. Κωνσταντόπουλος ή «Φαρμάκης», όπως αυτοαποκαλείται.-Ένας κεραυνός από τις νεροποντές του Αυγούστου «χτύπησε» την ξερή καρδιά που βρίσκεται πάνω από το σπίτι του Δ. Ι. Σχίζα (Τσιέφτη) προξενώντας και μικροζημιές σε σπίτια. -Εκτός από τους πολλούς ριγανουλλέκτες και κάποιον από τους παραθεριστές εξορμούσαν για συλλογή βατόμουρων.

Φύλλο Νοεμβρίου:

-Ο ψυχρός καιρός των τελευταίων ημερών του Σεπτεμβρίου και των αρχών του Οκτωβρίου υπήρξε η αιτία ώστε αρκετοί ημιμόνιοι κάτοικοι να διακόψουν την παραμονή τους στο χωριό και να φύγουν για θερμότερα μέρη.

-Το χωριό, ως προς τα πληθυσμιακά δεδομένα, παρουσίασε μια ευχάριστη νότα: Ενώ ο πληθυσμός στην πάλαι ποτέ μεγάλη κοινότητα Σέρβου μειώνεται, προστέθηκε νέος κάτοικος. Στην οικογένεια Ι. Κ. Ρουσιά, που δραστηριοποιείται στο χωριό και έχει γόνο προσχολικής ηλικίας, προστέθηκε και νέος.

-Οι κίσες μη βρίσκοντας τροφή έσκισαν τα λίγα ανώριμα αγκαθωτά κάστανα που βρήκαν στην Τρακαβάνα και τα έφαγαν.

-Κάποιοι μετέφεραν μούστο και γέμισαν το βαγόνι που διατηρούν στο θόλο του πατρικού σπιτιού, συνεχίζοντας την παράδοση

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Συνδέσμου Σερβαίων

Η Γ/Σ έγινε στις 16-08-2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού (στις 11.00 π.μ. ημέρα Κυριακή), μετά από απόφαση του προηγούμενου ΔΣ, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα του Συνδέσμου «Αρτοζήνος» και σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου. Παραβρέθηκαν περί τα εκατό άτομα. Πρόεδρος της Γ/Σ εξελέγη ο καθηγητής της Ιατρικής Παν. Αθηνών κ. **Γ. Θ. Τρουπής**.

Ο πρόεδρος, μετά τον χαιρετισμό, εξήγησε στους πατριώτες πως η συνέλευση αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιμη και έχει ως κύριο θέμα την συγκρότηση νέου ΔΣ, ώστε να αποφευχθεί η διάλυση του Συνδέσμου, αφού η θητεία του προηγούμενου έληξε προ πενταμήνου και η προσπάθεια προκήρυξης εκλογών απέτυχε δύο φορές, μιας και δεν υπήρχαν υποψήφιοι, πλην ενός. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής που είχε εκλεγεί στην προηγούμενη Γ/Σ για την διενέργεια των εκλογών κ. **Κ. Ν. Κωνσταντόπουλος** και εξήγησε στους πατριώτες με λεπτομέρεια τα γεγονότα, τονίζοντας πως ο Σύνδεσμος αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλος. Στο ίδιο πνεύμα μίλησε και ο γραμματέας του προηγούμενου ΔΣ κ. **Μαρ. Ι. Ρουσιάς** επισημαίνοντας και αυτός πως είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί λύση για να αποφευχθεί η διάλυση του Συνδέσμου.

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε σε όσους πατριώτες ήθελαν να μιλήσουν, με την παράκληση να επικεντρωθούν στο θέμα της πρότασης υποψηφίων για εκλογή νέου ΔΣ και στη συνέχεια να γίνει αναφορά σε άλλα θέματα. Ο συνταξιούχος εφέτης κ. **Ι. Κ. Μπόρας** έλαβε το λόγο και εξήγησε στους πατριώτες πως αυτή η Γ/Σ έχει την δυνατότητα να εκλέξει ΔΣ, με όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό. Επίσης απάντησε σε απορίες πατριωτών και διευκόλυνε σημαντικά την όλη διαδικασία με τις ειδικές γνώσεις που διαθέτει, ως ανώτατος δικαστικός. Κατόπιν αυτού και μετά ανταλλαγή απόψεων αυτοπροτάθηκαν κάποιοι πατριώτες για να μη διαλυθεί ο Σύνδεσμος και στη συνέχεια έγιναν προτάσεις για τα υπόλοιπα μέλη μέχρι τους 9, με μικρότερη η μεγαλύτερη άσκηση πίεσης, μέσα ασφαλώς στα πατριωτικά πλαίσια. Γενικά πάντως πρέπει να αναφερθεί πως υπήρχε μεγάλη προθυμία για το ΔΣ, ιδιαίτερα από τους νεότερους πατριώτες. Τελικά εκλέχτηκαν εννέα μέλη εκ των οποίων πέντε ήταν μέλη του προ-προηγούμενου ΔΣ, που έληξε η θητεία το 2011 (**Γ. Δ. Βέργος, Θ. Γ. Τρουπής, Ι. Στ. Βέργος, Χ. Ι. Μαραγκός και Κ. Ν. Σχιζάς**) και 4 που προτάθηκαν ως μέλη για πρώτη φορά (**Ι. Κ. Μπόρας, Βασιλική Ν. Λιασοπούλου, Ι. Τσαντήλας και Γ.Θ. Τρουπής**). Αναπληρωματικός προτάθηκε ο **Θ.Η. Λιατσόπουλος**. Για την εξελεγκτική επιτροπή προτάθηκαν οι **Ευστ. Χ. Δάρας, Ν. Γ. Παπαγεωργίου και Μαρ. Ι. Ρουσιάς**. Αναπληρωματικός ο **Κ. Ν. Δάρας**.

Μετά τον σχηματισμό του νέου ΔΣ η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα. Η κ. **Μαρίνα Διαμαντοπούλου**, που μετέχει στην διοί-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ

Τα μέλη του ΔΣ, μετά τη συγκρότηση αυτού σε σώμα, συνεδρίασαν στο γραφείο του Συνδέσμου την Παρασκευή 11/9/2015, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Στις συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν διάφορα προβλήματα που απασχολούν σήμερα το Σύνδεσμο και ελήφθησαν ορισμένες αποφάσεις. Από τα πρακτικά αντιγράφουμε μερικά αποσπάσματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για ενημέρωση των πατριωτών.

«...Πριν από όλα εξουσιοδοτήθηκε ο ταμίας **Ι. Στ. Βέργος** να επικοινωνήσει με την προηγούμενη ταμιά του Συνδέσμου **Κα Μήνα Δημοπούλου** να παραλάβει το ταμείο και ο πρόεδρος **Ι. Μπόρας** να υπογράψει το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του γραφείου, από τον πρώην γραμματέα **Μ. Ρουσιά**. Στη συνέχεια ο **Γ. Βέργος** παρέδωσε στον ταμιά τα χρήματα που συγκέντρωσε στο χωριό από συνδρομές και τη λαχειοφόρο που διενήργησε με μία τηλεόραση (τυχερός ο **Μήτσιος του Στρίκοπαναγής**). Επίσης ο **Χ. Μαραγκός** παρέδωσε κάποια χρήματα που συγκέντρωσε στο χωριό. Για τα χρήματα αυτά κόπηκαν οι σχετικές αποδείξεις και τα ονόματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα, μαζί με τα έσοδα-έξοδα του Συνδέσμου. Σχετικά με τα οικονομικά θέματα αποφασίστηκε να παραλάβουν μπλόκ αποδείξεων όλα τα μέλη του ΔΣ και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για είσπραξη συνδρομών, μέσα στα πλαίσια των σημερινών οικονομικών δυσκολιών. Η συνδρομή είναι 30 ευρώ, αλλά αν κάποιος δεν έχει μπορεί να δώσει λιγότερα. Επίσης κάποιοι πατριώτες που δεν έχουν ιδιαίτερη οικονομική δυσκολία μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω. Ο Σύνδεσμος μας έχει παράδοση από πατριώτες που είχαν τη δυνατότητα και τη θέληση και πρόσφεραν απλόχερα στο Σύνδεσμο για το κοινό καλό».

«...Μετά τα οικονομικά θέματα ο πρόεδρος **Ι. Μπόρας** και ο **Γ. Βέργος** ενημέρωσαν το ΔΣ ότι 4 πατριώτες, **η Ελένη Θ. Τρουπή, οι αδελφές Χριστίνα και Ελένη Κ. Μπόρα και ο σύζυγος της Ελένης Π. Νόιφερ** ασχολήθηκαν μια ημέρα με το Πολ. Κέντρο, τακτοποιή-

ση του Δήμου Γορτυνίας και είναι πρόεδρος επιτροπής, αναφέρθηκε στην διαδικασία παραχώρησης του Πολ. Κέντρου για 99 χρόνια στο Σύνδεσμο και είπε πως το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη και υπενθύμισε πως την τρέχουσα εβδομάδα θα γίνουν δύο εκδηλώσεις από το Δήμο στο χωριό. Επίσης αναφέρθηκε και στο γνωστό θέμα με το πρώην δημοτικό σχολείο και είπε πως το θέμα είναι σε εκκρεμότητα. Για το θέμα του σχολείου μίλησε και ο πρόεδρος του Τοπικού κ. **Ι. Μ. Ρουσιάς** και είπε πως επείγει η αντικατάσταση των κεραμιδιών και πως για αυτό υπάρχουν κάποια χρήματα και ευελπιστεί να βρεθούν και τα υπόλοιπα. Ο επί πολλά έτη πρόεδρος του Συνδέσμου κ. **Ευστ. Δάρας** τόνισε την ανάγκη να συκροτηθεί άμεσα ΔΣ και να επισήμανε πως από το 1952 που είναι μέλος του Συνδέσμου, πρώτη φορά ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο διάλυσης.

Τα ανωτέρω έγιναν ομόφωνα αποδεκτά από τα παρόντα μέλη της Γ/Σ και ορίστηκε συνάντηση των προταθέντων-εκλεγέντων μελών το απόγευμα, για συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα.

Σέρβου 16-8-2015

Ο πρόεδρος **Γ. Τρουπής**
Ο γραμματέας **Π. Παγκράτης**

ησαν τα «ατάκτως ερριμμένα» (όπως διαπίστωσαν όλοι όσοι το επεσκέφθησαν τον Αύγουστο) και γενικά το έκαναν «λαμπίκο». Το ΔΣ εκφράζει τις πλέον θερμές του ευχαριστίες στους ευγενείς και πρόθυμους πατριώτες και εύχεται το παράδειγμά τους να το μιμηθούν και άλλοι και ασφαλώς όχι μόνο για την καθαριότητα του Π/Κ. Για όσους δεν γνωρίζουν τους παραπάνω πατριώτες αξίζει να αναφέρουμε πως **η Ελένη Τρουπή και η Ελένη Μπόρα είναι καθηγήτριες, η Χριστίνα Μπόρα παιδίατρος-Πολιάρχος, στο Λιμενικό Σώμα και ο κ. Νόιφερ οικονομολόγος**»

«...Σχετικά με το Πολιτιστικό Κέντρο συζητήθηκαν τα διάφορα προβλήματα που είναι γνωστά και σημαντικά. Το πλέον επείγον είναι η υγρασία που έχει παρουσιαστεί στη δυτική πλευρά. Γι το λόγο αυτό ανατέθηκε στο γνωστό «Μήτσιο» (Αλβανικής καταγωγής και κάτοικο στο χωριό από εκκοσασίας), που έχει κάνει την πέτρινη επένδυση και άλλες εργασίες στο Κέντρο, να καθαρίσει εξωτερικά τη δυτική πλευρά από τους φουσκωμένους σοβάδες, να περάσει τσιμεντοκονία, να μονώσει-ασταρώσει τον τοίχο και να τον βάλει. Επίσης να μεγαλώσει και στεγανοποιήσει το φρεάτιο μεταξύ Π/Κ και ιατρείου που μαζεύει νερά από τη βρύση της πλατείας και τα βρόχινα νερά για να περιοριστεί κατά το δυνατόν η υγρασία στην κάτω αίθουσα. Στην προοπτική του χρόνου και εφόσον υπάρχουν δυνατότητες (ή βρεθεί ο τρόπος) καλό θα ήταν να ολοκληρωθεί η πέτρινη επένδυση στη νότια πλευρά του κτιρίου και να τακτοποιηθεί η «σουδά» που υπάρχει μεταξύ Π/Κ και Ιατρείου. Τέλος, επιθυμητό θα ήταν να ομορφύνει ποιο πολύ η έτσι και αλλιώς όμορφη και καταπληκτική πλατεία πάνω από το Κέντρο, με μια πέτρινη βρύση και μια μικρή πέτρινη καμάρα που να κρεμαστεί η μικρή καμπίνα που σήμερα κρέμεται σε κάποια αντιαισθητικά και κακοβαλμένα σίδερα. Για τα 2 αυτά μικρά έργα και μετά σχετική συζήτηση, προσφέρθηκε ο «Μήτσιο» να διαθέσει δωρεάν την προσωπική του εργασία, ως έφραση ευγνωμοσύνης στους πατριώτες που τον βοήθησαν και του έδωσαν αρκετές δουλιές. Συνεπώς «αναζητούνται» 1-2 πατριώτες να προσφέρουν τα υλικά, που δεν πρέπει να στοιχίζουν και πολύ. Όποιος ενδιαφέρεται επώνυμα ή ανώνυμα ας τηλεφωνήσει στο 6945573835. Ασφαλώς θα υπάρχει εχεμύθεια και αν το επιθυμεί θα γραφτεί στην πέτρα «δωρεά».....»

«...Αποφασίστηκε να αλλάξει η σύνδεση του τηλεφώνου του γραφείου σε ποιο οικονομικό πακέτο. Επίσης όλα τα μέλη του ΔΣ να προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τους νέους του χωριού που πέτυχαν σε διάφορες σχολές ή έτυχαν κάποιας ειδικής διάκρισης, ώστε να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα και στην εφημερίδα. Με την ευκαιρία απευθύνουμε έκκληση στα ίδια τα παιδιά και τους συγγενείς τους να μας ενημερώσουν για τις επιτυχίες τους και να μας στείλουν ένα σύντομο ατομικό και οικογενειακό βιογραφικό, με μία φωτογραφία».

«... Για την ιστοσελίδα ορίστηκαν υπεύθυνοι (super administrators) οι **Θ. Τρουπής και Χ. Μαραγκός** που ήταν και στο παρελθόν και μαζί με τον πρόεδρο **Ι. Μπόρα** θα αποτελέσουν την επιτροπή διαχείρισης. Το ΔΣ ευχαρίστησε τον νεαρό πατριώτη **Νικόλα Η. Κωνσταντόπουλο**, καθηγητή πληροφορικής των ΤΕΙ, που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του ΔΣ και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά στα πλαίσια του αντικειμένου των σπουδών του. Ο Νικόλας διδάσκει πληροφορική σε ιδιωτική σχολή του κέντρου της Αθήνας»

«... Επίσης αναφέρθηκε η δυνατότητα μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα να ανοιχτεί ένας δρόμος από το «καμένο αλώνι» μέχρι το σπίτι του **Ηλία Σκούρου** για την εξυπηρέτηση των κατω-μαχαλητών»

«...Αποφασίστηκε να γίνει λεπτομερής έλεγχος από τις καταστάσεις αποστολής της εφημερίδας, με το σκεπτικό να εξαιρεθούν ενδεχομένως όσοι δεν έχουν πλέον σχέση με το Σύνδεσμο, δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος έκδοσης και αποστολής σε επίπεδα που να μπορεί ο Σύνδεσμος να ανταποκριθεί. Για τον ίδιο σκοπό θα γίνει καταγραφή από την εφημερίδα όσων έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους τα τελευταία 2-3 χρόνια»

«...Ο πατριώτης κ. **Θάνος Ν. Σχιζάς** έστειλε στο γραφείο του Συνδέσμου μια μεγάλη κατάσταση (έναν πολύ μεγάλο πίνακα από 30 συνεχόμενες σελίδες Α4) με τα σόγια των Σερβαίων-Σχιζαίων, η οποία αναρτήθηκε στο serouni.gr Σε γενικές γραμμές ο κ. **Σχιζάς** έχει καταγράψει πάνω από 300 ονόματα αρρένων, από τον πρώτο γεννήτορα του σογιού που ήταν ο **Αθανάσιος Σχιζάς-Θανασάς** (υπολογίζεται να γεννήθηκε στη δεκαετία 1870-1880) και τις οκτώ γενιές που ακολούθησαν μέχρι και το 2013, που αναφέρεται η μελέτη. Αφού συγχαρούμε θερμά τον δραστήριο πατριώτη, για την τόσο σημαντική για το χωριό μας μελέτη, εκφράζουμε την ευχή ώστε το παράδειγμά του να το ακολουθήσουν και άλλοι πατριώτες, για να διαμορφωθεί μια πλήρης μελέτη των σογιών του χωριού».

«Σχετικά με το θέμα του Π/Κ που βρίσκεται σε εκκρεμότητα μετά την από 28.2.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση χρήσης του και του κάτωθι αυτού επιπέδου χώρου για 99 χρόνια, θα προβούμε σε άμεσες ενέργειες για την επίτευξη ολοκλήρωσης της διαδικασίας με την υπογραφή σύμβασης από τον κ. Δήμαρχο και το Σύνδεσμο, όπως προβλέπεται στο πρακτικό παραχώρησης. Η απόφαση με αριθμό 044/2014, στην παράγραφο 3 αναφέρει:

«Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος να υπογράψει τη σχετική σύμβαση».

Όταν υπογραφεί η σύμβαση το ΔΣ θα δραστηριοποιηθεί ώστε ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Κέντρο και να αξιοποιηθεί κατάλληλα και ο χώρος κάτω από την κύρια αίθουσα, με τη διαμόρφωση μουσείου κλπ. Πάντως ενάμιση χρόνος και να μην έχει υπογραφεί η σύμβαση είναι μεγάλο διάστημα.>>

«... Το επόμενο θέμα αφορούσε στη σκοπιμότητα και δυνατότητα ψηφιοποίησης του βιβλίου του **Β. Δάρα**, ιδιαίτερα του τόμου που αναφέρεται στα σόγια του χωριού, και η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα. Αν υπάρχουν κάποιοι πατριώτες που μπορούν να αναλάβουν αυτή τη δουλειά (να γράψουν δηλαδή στον υπολογιστή το κείμενο ή να χρηματοδοτήσουν κάποιον να το κάνει) θα ήταν μεγάλη η προσφορά τους και το ΔΣ απευθύνει σχετική έκκληση, ιδιαίτερα στο συγγενικό περιβάλλον του αείμνηστου δασκαλού. Επίσης το έργο των λογοτεχνών μας **Μαρίας Παναγοπούλου** και **Θοδωρή Κ. Τρουπή** πρέπει να ψηφιοποιηθεί για να υπάρχει για πάντα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Τα 3 παιδιά του **Θοδωρή** μπορούν να συντονίσουν αυτή τη δουλειά για το έργο του πατέρα τους. Το ΔΣ είναι στη διάθεσή τους για την ανάρτηση των άρθρων. Το ίδιο ισχύει και για όσους πατριώτες έχουν εκδώσει κάποιο βιβλίο»

Βιογραφικά Μελών ΔΣ Συνδέσμου Σερβαίων

Είναι γνωστό πως ο εκατοντάχρονος σχεδόν Σύνδεσμος μας βρέθηκε φέτος στα πρόθυρα διάλυσης, αφού από τη λήξη της θητείας του τελευταίου ΔΣ τον Μάρτιο του 2015 μέχρι το δεκαπενταύγουστο, δεν παρουσιάστηκαν πατριώτες να αναλάβουν τη διοίκηση. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο και με έντονη επιθυμία όλων των πατριωτών να διατηρηθεί ο Σύνδεσμος, όπως αυτή εκδηλώθηκε στη Γ. Συνέλευση της 16-08-2015, επτά μέλη του ΔΣ που η θητεία του είχε λήξει τον Μάρτιο του 2011 και 2 επιπλέον, προσφέρθηκαν μετά από πολλές πιέσεις να κρατήσουν το Σύνδεσμο σε λειτουργία. Έτσι συγκροτήθηκε το ΔΣ με πρόεδρο τον επίτιμο Εφέτη **Ι. Κ. Μπόρα**.

Όπως είναι αναμενόμενο, με την πάροδο των ετών, οι σχέσεις των πατριωτών σταδιακά αραιώνουν, οι νέοι δεν γνωρίζονται πλέον μεταξύ τους ούτε με τους παλιότερους (και αντίστροφα) και οι συλλογικές γενικά εκδηλώσεις περιορίζονται, όπως και οι επισκέψεις στο χωριό. Με το δεδομένο αυτό σκεφτήκαμε ως ΔΣ πως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι ώστε να κεντρίσουμε κάπως το ενδιαφέρον των πατριωτών και να γνωριστούμε κατά το δυνατόν καλύτερα μεταξύ μας. Όπως τονίζει και ο πρόεδρος στο μήνυμά του, Σύνδεσμος δεν είναι μόνο τα μέλη του ΔΣ, ούτε ασφαλώς οι ελάχιστοι κάτοικοι του χωριού και λίγοι συχνόι επισκέπτες, που προφανώς γνωρίζει ο ένας τον άλλο. Σύνδεσμος είναι το σύνολο των πατριωτών όπου ζει και εργάζεται ο καθένας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και χρέος του εκάστοτε ΔΣ είναι να προσπαθεί να κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον όλων των Σερβαίων για το χωριό και τους πατριώτες.

Με αυτό το σκεπτικό το ΔΣ θεώρησε ωφέλιμο για το Σύνδεσμο σε πρώτη φάση να δημοσιευθούν σύντομα βιογραφικά των μελών του ΔΣ, ώστε να μάθουν όσοι δεν γνωρί-

ζουν (και είναι πάρα πολλοί αυτοί, ιδίως νέοι) ποιοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στη διοίκηση του σωματείου και να καταγραφούν τα στοιχεία για την ιστορία του Συνδέσμου. Ευτυχώς που κανένα από τα μέλη του ΔΣ δεν είναι ελευθεροεπαγγελματίας, ώστε το βιογραφικό να θεωρηθεί ενδεχομένως από κάποιον, ως προσωπική προβολή. Για το λόγο αυτό υπήρχαν και κάποιες επιφυλάξεις από μέλη του ΔΣ. Πλέον αυτού, ας σημειωθεί πως από τα 9 μέλη τα 8 είναι συνταξιούχοι και το 9ο δημοτική υπάλληλος.

Για τον ίδιο λόγο κρίνουμε σκόπιμο να δημοσιεύουμε από την μία πλευρά περισσότερες γενικά πληροφορίες για κάποιο πατριώτη, με αφορμή κάποιο γεγονός που πληροφορηθήκαμε, όπως γάμο, γέννηση, θάνατο κλπ. και από την άλλη να κάνουμε λεπτομερέστερη περιγραφή των συλλογικών εκδηλώσεων. Ακόμη θα διαπιστώσατε, όσοι παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου <http://servou.gr/> πως αμέσως μετά κάθε συνεδρίαση του ΔΣ αναρτούμε κείμενο με τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν, για άμεση ενημέρωση των πατριωτών.

Θέλουμε να βεβαιώσουμε τους πατριώτες πως όλα τα μέλη του ΔΣ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερο για το Σύνδεσμο, γιατί πιστεύουμε πως αυτό μας επιβάλλει το πατριωτικό μας καθήκον. Επίσης θέλουμε να παρακαλέσουμε κάθε έναν πατριώτη χωριστά να βοηθήσει όπως μπορεί και νομίζει ο ίδιος, ώστε όλοι μαζί να αναβαθμίσουμε κατά το δυνατόν τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ» για το κοινό «Σερβαίο» καλό.

Σε αυτό το φύλο της εφημερίδας θα δημοσιεύσουμε το βιογραφικό του προέδρου **Ι. Μπόρα** και του μεγαλύτερου μέλους του ΔΣ **Γ. Βέργου**.

Βιογραφικό προέδρου Συνδέσμου **Ι. Κ. Μπόρα**

Γεννήθηκε στο συνοικισμό της Νέας Δάφνης Νεοχωρίου Γορτυνίας στις 23-12-1947, από Σερβαίους γονείς, τον **Κωνσταντίνο Ι. Μπόρα** (κτηνοτρόφο-γεωργό) και την **Ελένη θυγατέρα Ι. Ρουσιά**. Φοίτησα στα δημοτικά σχολεία Σέρβου και Παλαιάς Δάφνης και τελείωσα το Λύκειο Λαγκαδίων το 1966. Το 1970 πήρα το πτυχίο της ΠΑΣΠΕ και από το 1971-1973 υπηρέτησα τη στρατιωτική θητεία ως στρατιώτης. Από το 1973 μέχρι και το 1978 εργάστηκα ως λογιστής και παράλληλα σπούδαζα στη Νομική Σχολή Παν. Αθηνών, από όπου την ίδια χρονιά πήρα το πτυχίο μου. Τα επόμενα δύο χρόνια ήμουνα ασκούμενος δικηγόρος και στη συνέχεια δικαστής μέχρι τη συνταξιοδότησή μου το 2012 λόγω ορίου ηλικίας.

Ως ειρηνοδίκης υπηρέτησα στο ειρηνοδικείο Γαστούνης, ως πρόεδρος και πρωτοδίκης στο πρωτοδικείο Αθηνών, ως πρόεδρος πρωτοδικών στα πρωτοδικεία Αγρινίου και Αθηνών και τέλος ως εφέτης στο εφετείο Αθηνών, τα τελευταία 8 χρόνια. Η υπηρεσιακή μου εξέλιξη ήταν απρόσκοπτη τόσο βαθμολογικά όσο μισθολογικά. Παράλληλα απασχολήθηκα και ως αθλητικός δικαστής τα έτη 2000-2007, ως πρόεδρος Α' βάθμιας επιτροπής ΕΠΑΕ και μέ-



(Ομιλία σε Γ.Σ. του Συνδέσμου)

λος Β'βάθμιας επιτροπής και μετά την συνταξιοδότησή μου στη Football League.

Από το γάμο μου με την **Ειρήνη, θυγ. Λυκούργου Μανούσου**, που απεβίωσε το 1995, απέκτησα τον **Κωνσταντίνο** που είναι καθηγητής Γαλλικής Φιλολογίας και κάνει ιδιαίτερα μαθήματα και τον **Λυκούργο** που είναι ιστορικός και υπότροφος του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Έχω 3 αδελφές, τη **Γιαννούλα χα Αριστείδη** ιερέως **Γκάγκα**, τη **Γεωργία συζ. Γεωργίου Παπαπέτρου** και τη **Διαμάντω συζ. Αγαθοκλή Αλιφέρη**.

Τα συλλογικά μας πράγματα παρακολουθώ από τότε σχεδόν που ήρθα στην Αθήνα. Το 1976 μετείχα στο ΔΣ με πρόεδρο το **Στάθη Δάρα** και συνέβαλα και εγώ στην έκδοση του Αρτοζήνου και στην έναρξη διάνοιξης του δρόμου προς Αράπηδες, που έγιναν εκείνη τη χρονιά. Έκτοτε προήδρευσα σε πολλές συνελεύσεις του Συνδέσμου και συμμετείχα ενεργά στην διατύπωση του νέου καταστατικού του Συνδέσμου το 2010. Τώρα έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος του Συνδέσμου και θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό για το χωριό και τους πατριώτες.

Προοπτικές για την εφημερίδα του Συνδέσμου «Αρτοζήνος»

Γράφει ο **Χ. Ι. Μαραγκός**



Ήταν ένα ανοιξιάτικο βράδυ του 1976 που μαζευτήκαμε στο σπίτι της αιμυνηστής **Μαρίας Παναγοπούλου** (η ίδια λόγω της αναπηρίας της ήταν δύσκολο να μετακινηθεί) για να συζητήσουμε την έκδοση εφημερίδας του Συνδέσμου. Είμαστε τα μέλη του νεοεκλεγμένου τότε ΔΣ, με πρόεδρο το γιατρό **Στάθη Δάρα**. Είπαμε πολλά και διάφορα μέσα σε κλίμα πατριωτικού ενθουσιασμού και τελικά αποφασίσαμε να εκδώσουμε τον «Αρτοζήνο», που το πρώτο του φύλλο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, πριν της Παναγίας. Ο ενθουσιασμός των πατριωτών ήταν μεγάλος και η συσπείρωση γύρω από το Σύνδεσμο εξαιρετική.

Ο «Αρτοζήνος» αποτέλεσε το όχημα εκείνον τον Αύγουστο, ώστε να παραμεριστούν τα εμπόδια και να αρχίσει η διάνοιξη του δρόμου προς τους Αράπηδες, παλιό αίτημα και μεγάλη επιθυμία των πατριωτών, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και πατριωτικής έξαψης.

Από τότε μέχρι τον φετινό Αύγουστο, στην περίοδο των 39 χρόνων, κυκλοφόρησαν 198 φύλλα, περίπου 5 το χρόνο με συχνότητα κάθε 2 μήνες τα πρώτα χρόνια και κάθε 3 τα τελευταία τέσσερα. Τα 180 πρώτα φύλλα έχουν δεθεί σε 3 τόμους, που είναι στη διάθεση των πατριωτών. Στις 1600 περίπου σελίδες του «Αρτοζήνου» από της έκδοσής του, έχουν καταγραφεί πολλά και σημαντικά γεγονότα για το χωριό μας και τους πατριώτες, συλλογικές δράσεις, διάφορα κοινωνικά, ιστορία του τόπου μας, εκδηλώσεις, επιτυχίες των νέων μας και ποικιλία άλλων θεμάτων. Όλα αυτά, από τη μια πλευρά διατήρησαν τους δεσμούς μεταξύ των πατριωτών και την αγάπη τους για το χωριό και από την άλλη πρόσφεραν στους νεότερους πατριώτες τη δυνατότητα να μάθουν για την καταγωγή των γονιών τους, για τις περασμένες γενιές των Σερβαίων και γενικά να πληροφορηθούν πολλά πράγματα για το χωριό Σέρβου. Επί πλέον να τους παρακινήσει να ασχοληθούν ενεργά με τα συλλογικά μας πράγματα, παρόλο που αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, όπως φάνηκε τον τελευταίο καιρό. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τον περασμένο Αύγουστο παλιά μέλη του ΔΣ να αναλάβουν ξανά τη διοίκηση του Συνδέσμου, χωρίς τα ίδια να το επιθυμούν, με σκοπό να προλάβουν τη διάλυση του εκατοντάχρονου πατριωτικού μας σωματείου.

Σήμερα, ως νέο ΔΣ του Συνδέσμου, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα συνέχισης έκδοσης της εφημερίδας κυρίως για λόγους οικονομικούς, μιας και το κόστος είναι υψηλό (περί τα 1000 ευρώ) και οι συνδρομές-προσφορές των πατριωτών πενιχρές. Εκ των πραγμάτων μία σκέψη ήταν να στέλνουμε την εφημερίδα σε όσους δίνουν τη συνδρομή τους, ώστε να μειωθεί το κόστος. Από τη μελέτη των ονομάτων των αποδεκτών της εφημερίδας προκύπτει πως τα τελευταία τρία σχεδόν χρόνια μόνο 240 αποδέκτες έχουν πληρώσει τουλάχιστον μία συνδρομή. Το πρώτο φύλλο που θα εκδώσει το νέο ΔΣ θα σταλεί σε όλους σχεδόν τους πατριώτες, αφού έγινε σχετικό ξεκαθάρι-

σμα (πατριώτες που έχουν φύγει από τη ζωή, διπλές εφημερίδες στην ίδια διεύθυνση, μη Σερβαίοι κλπ) με την παράκληση να μας αποστείλουν την συνδρομή τους (όποιο ποσό πάνω από 20 ευρώ μπορεί ο καθένας) ώστε να λάβει το επόμενο φύλλο (εκτός αν έχουν πληρώσει τον τελευταίο χρόνο). Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί ο Σύνδεσμος έχει και άλλες ανάγκες που πρέπει να ανταποκριθεί, όπως π.χ. να συντηρήσει το γραφείο, να επισκευάσει και ολοκληρώσει τις εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο και επιπλέον να κάνει και κάποιο μικρό έργο στο χωριό, όπως επιτάσσει και το καταστατικό του.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Σε οποιαδήποτε τράπεζα η στο ταχυδρομείο θα δώσετε τον αριθμό του Συνδέσμου με το ποσό που θέλετε να στείλετε γράφοντας το όνομά σας. Οι «προχωρημένοι» μπορούν να στείλουν τα χρήματα και από το σπίτι τους με e-banking! Είναι αυτονόητο βέβαια πως όλα τα μέλη του ΔΣ εισπράττουν συνδρομές.

Α) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

- 1) Αρ. λογ.: **6014-040030-371**
 - 2) IBAN: **GR 5001710140006014040030371**
- #### Β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ
- 1) Αρ. λογ.: **151-002101-091057**
 - 2) IBAN: **GR 9701401510151002101091057**

Όλες σχεδόν οι δραστηριότητες του ΔΣ, αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν το χωριό και τους πατριώτες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου <http://servou.gr/> πράγμα πολύ ποιο εύκολο και σχεδόν ανέξοδο, σε σχέση με την εφημερίδα. Όμως πολλοί πατριώτες ακόμη δεν είναι σε θέση να επισκεφθούν την ιστοσελίδα, πράγμα που σημαίνει πως καλό θα είναι να συνεχισθεί η έκδοση της εφημερίδας. Επίσης καλό θα είναι οι πατριώτες ηλικιωμένοι που δεν χειρίζονται τον υπολογιστή να ζητούν από τα παιδιά και τα εγγόνια να τους τυπώνουν τα άρθρα της ιστοσελίδας να τα διαβάζουν. Τίποτα δεν είναι δύσκολο. Όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να σταματήσει η έκδοση της εφημερίδας, ενώ η ιστοσελίδα είναι πολύ ποιο εύκολο να συνεχίσει τη λειτουργία της.

Επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους που έφυγαν από κοντά μας, θεωρώ πατριωτικό χρέος το άρθρο αυτό να το αφιερώσω στη μνήμη 5 πατριωτών που συνέβαλαν τα μέγιστα στην έκδοση της εφημερίδας και πέραν αυτού πρόσφεραν πλούσιο συλλογικό και πατριωτικό έργο. Είναι οι λογοτέχνες

Μαρία Παναγοπούλου (1932-1993) και

Θοδωρής Κ. Τρουπής (1932-2008)

και οι 3 πατριώτες, μέλη του τότε ΔΣ που συναντηθήκαμε στο σπίτι της **Μαρίας** και αποφασίσαμε την έκδοση του «Αρτοζήνου»

Ηλίας Γιαννακόπουλος (1950-1994)

Χ. Κωνσταντόπουλος (1923-1996) και

Ηλίας Χαιμόνας (1945-2010).

Και οι 5 ήταν υπέροχοι ως πατριώτες και άνθρωποι και παράδειγμα προς μίμηση.

Βιογραφικό **Γεωργίου Δ. Βέργου**

Γεννήθηκα στις 13 Απριλίου 1937, στου Σέρβου. Οι γονείς μου ήταν Σερβαίοι, ο **Δημήτριος Γ. Βέργος** (έμπορος στο χωριό και μετά στην Αθήνα) και η **Γεωργία**, το γένος **Ηλίας Σχίζα**. Τα αδέρφια μου είναι η **Μαρία** (χήρα, σύζ. **Γ. Β. Μαραγκού**), ο **Γιάννης** (γιατρός ΩΡΛ που μένει στη Λάρισα) και η **Κατερίνα**. Παντρεύτηκα το 1961 την



Ντίνα, το γένος Ζωγογιάννη ή Πουλοπούλου, από το Τσελεπάκου Μαντινείας. Έχω αποκτήσει 2 παιδιά, τον **Δημήτρη** (Οικονομολόγο, διευθυντή εμπορικού τμήματος στο ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ), και την **Γεωργία** (Πολιτικό Μηχανικό). Έχω 5 εγγόνια την **Κατερίνα** και τον **Ανδρέα** (φοιτητής στο ΕΜΠ), τον **Γιώργο** και τον

(Συνέχεια στη σελ. 8)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ 16-08-2015 έως 11-11-152015

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΥΡΩ
675 Κωνσταντόπουλος Ν. Κώστας	50
676 Κλεισούρας Αγγ. Δημήτριος α.	30
677 Δάρας Ν. Κώστας	30
678 Παγκράτης Ν. Κώστας	30
679 Κλεισούρας Αγγ. Σπύρος	20
680 Πουσιάς Κ. Γιάννης	30
681 Τρουπή Θ. Ελένη	30
682 Αποστολόπουλος Γεώργιος	30
683 Χειμώνας Δ. Ευάγγελος	30
684 Δάρας Χ. Ευστάθιος	50
685 Μαραγκός Ι.Χρήστος	50
686 Μπόρας Κ. Γιάννης	70
687 Τρουπής Θ. Γεώργιος	50
688 Ανδριοπούλου Βεσδέκη Ουρανία	20
690 Παναγοπούλου-Μαντα Ντίνα	30
691 Στρίκος Ι. Δημήτριος	20
692 Σχίζας Νίκος (Κακός)	100
Στη μνήμη της γυναίκας του Γεωργίας	
693 Μπόρα Αθ. Νίτσα	15
694 Μαραγκού Αθ. Μαρίνα	50
695 Αναστασόπουλος Ι. Χρήστος	50
696 Γιαννακόπουλος Ι. Τάκης	50
697 Κουτσανδρέας Η. Θεόδωρος	50
698 Παναγοπούλου - Μάνου Φανή	20
Λοιπά έσοδα	
689 Λαχειοφόρος αγορά	295
59 λαχνοί χ 5 ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.200
ΕΞΟΔΑ	
Αγορά τηλεόρασης για λαχειοφόρο	185
Έξοδα για επισκευές στο Πολιτιστικό	280
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	465
Διαφορά: Έσοδα μείον Έξοδα	735

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Α) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1) Αρ. λογ.: 6014-040030-371

2) IBAN:GR 5001710140006014040030371

Β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ

1) Αρ. λογ.: 151-002101-091057

2) IBAN:GR 9701401510151002101091057

Βιογραφικό Γεωργίου Δ. Βέργου

(Συνέχεια από τη σελ. 7)

άλλο Γιώργο (μαθητές Λυκείου) και τον Άγγελο-Κωνσταντίνο (μαθητή ΕΕ Δημοτικού).

Τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας το 1948, και την σχολική χρονιά 1949-1950 φοίτησα στην 1η τάξη του Γυμνασίου Λαγκαδίων. Κατά τα έτη 1954-1956, παρακολούθησα μαθήματα δι' αλληλογραφίας, στα λογιστικά στην σχολή ΚΛΗΜΕΝΣ.

Επαγγελματικά, ασχολήθηκα στους Σέρβους στο μαγαζί του πατέρα μου, στις αγροτικές εργασίες, με την φωτογραφία και με ένα πλεκτήριο που διατηρούσα, μέχρι το 1966, όπου μετακόμισα στην Αθήνα. Εκεί, από το 1966 έως το 1977, ασχολήθηκα επαγγελματικά με την φωτογραφία (σαν φωτογράφος-κατόπι διαγωνισμού-στο στρατόπεδο των Τεθωρακισμένων στο Γουδί και μετέπειτα στην Αυλώνα, και σαν ιδιώτης διατηρούσα φωτογραφείο/εργαστήριο στο κέντρο της Αθήνας). Κατοικώ στον Ζωγράφου από το 1966. Από το 1977 μέχρι το 2002, που συνταξιοδοτήθηκα από το ΤΕΒΕ, ασχολήθηκα ως εμπορικός αντιπρόσωπος σε έτοιμα ρούχα.

Στον στρατό υπηρέτησα οδηγός στα

Τεθωρακισμένα και ασυρματιστής. Εκπαιδεύτηκα σαν μηχανοδηγός στον ΟΣΕ (ΣΕΚ τότε), στο δίκτυο Πελοποννήσου και μου χορηγήθηκε δίπλωμα αυτοκινηταμαξών (οτομοτρίς) το 1961.

Με το Δ.Σ. του συλλόγου μας ασχολήθηκα το 1978-1979, με πρόεδρο τον αείμνηστο **Βασίλη Δάρα**, για μικρό διάστημα, και από τον Νοέμβριο του 2002 μέχρι τον Μάρτιο του 2011, με προέδρους τον αείμνηστο **Ηλία Χειμώνα** και τον **Θοδωρή Γ. Τρουπή**, και δραστηριοποιήθηκα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου, στην αγορά του γραφείου, στην αποπεράτωση της αίθουσας στο χωριό, στην επιμέλεια έκδοσης του Αρτοζήνου (βιβλιοδέτηση), στην διοργάνωση 6 χοροεσπερίδων και σε πολλές άλλες δραστηριότητες. Ήμουν παρών πάντα στις χοροεσπερίδες, προσφέροντας τις φωτογραφικές υπηρεσίες μου δωρεάν, ή μαζεύοντας δώρα από προσφορές παλαιών πελατών μου ή άλλων προσωπικών μου γνωστών, όχι μόνο ως μέλος του Δ.Σ, αλλά και ως απλό μέλος του Συνδέσμου από το 1966.

Επανήλθα στο Δ.Σ. του Συλλόγου από τον Αύγουστο 2015, όπου παραμένω έως σήμερα.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΡΙΚΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

Τιμές Ι.Χ. με
οδική βοήθεια βλάβης

κυβικά	τιμές εξαμήνου
εως 850	82€
εως 1200	92€
εως 1495	101€
εως 1785	116€
εως 2000	120€

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ Ή ΟΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
ΠΕΛΟΠΙΔΑ 14 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 2105777772 ΦΑΞ:210 5777773 ΚΙΝ: 694443630

Επιστολές πατριωτών

Ο πατριώτης **Αντώνης Κουτσανδριάς** έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Συνδέσμου **Ι. Μπόρα**, με την οποία τον συγχαίρει για ανάληψη των καθηκόντων του. Αφού αναφέρει πως είναι γραμμένος στο Σύνδεσμο από το 1956, κάνει και κάποιες προτάσεις όπως:

* Να γίνει φυλάκιο στην «γριάς το σωρό», να κατέβει το νερό από τον Αγιολιά και να γίνει εμφιαλωμένο με το όνομα «Αρτοζήνος».

* Να κοπούν οι ακακίες και να φυτευτούν ελιές στα χαμηλά και καστανιές στα βόρια.

* Στην Τρανή βρύση να γίνει ανδριάντας του **Δημήτρη Τρουπή** που σκοτώθηκε στην Μικρά Ασία. Για το θέμα αυτό αναφέρει πως το 1935 ήρθε στους Σέρβους από το Πυρή ο Συναγματούχος **Γ. Παρασκευόπουλος**, που ήταν στο Σύνταγμα στην Τρίπολη, για να φτιάξει τον ανδριάντα του λοχαγού. **Ο Β. Τρουπής** του πρότεινε την περιοχή «Τσιούμπη» και τότε ο συναγματούχος καβάλησε το άλογο και έφυγε χωρίς να χαιρετήσει.

* Το σχολείο να γίνει Γηροκομείο με τη βοήθεια του Δήμου.

* Ο Σύλλογος να γίνει «**διακονιάρης**» και να βγει στις συνοικίες να μαζέψει λεφτά.

Τελειώνει την επιστολή ο αγαπητός πατριώτης με την υπογράμμιση πως όλα αυτά πρέπει να γίνουν με προσωπική εργασία. Δεν μας λείπει όμως που θα βρεθούν ...οι άνθρωποι.

Εκκληση στους πατριώτες

Ο Σύλλογος είναι η κιβωτός φύλαξης της ιστορίας και των εθίμων μας με αναφορές διαχρονικά και στην κοινωνική ζωή και δράση των συγχωριανών μας, εφόσον φροντίζουμε για τη συλλογή και καταγραφή τέτοιων πληροφοριών όπως είναι οι γάμοι, οι γεννήσεις παιδιών, οι βαπτίσεις και το βιολογικό τέλος του καθενός μας που είναι η αποδημία μας στον άλλο κόσμο.

Γι αυτό, σας παρακαλούμε να μας γνωρίζετε τα κοινωνικά συμβάντα και ει δυνατό και με φωτογραφικό υλικό. Ειδικά σας παρακαλούμε για τους αποβιώσαντες πατριώτες να μας στέλνετε και φωτογραφίες, τις οποίες θα καταχωρούμε με συνοδευτικό κείμενο στην εφημερίδα μας όταν αυτή εκδίδετε, και πολύ περισσότερο στην ιστοσελίδα. Θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο, γιατί οι μορφές τους μέσω των φωτογραφιών θα μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη μας και ο κάθε πατριώτης θα έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό μέσω της ιστοσελίδας.

Με βάση το πιο πάνω σκεπτικό παρακαλούμε τους συγγενείς των αποθανόντων Σερβαίων τα τελευταία πέντε χρόνια να στείλουν εφόσον το επιθυμούν φωτογραφίες των αγαπημένων τους για να τις αποθηκεύσουμε στο internet. Για να καταλάβετε την αξία της πρότασης, ξεφυλλίστε το βιβλίο του δάσκαλου του Βασίλη Δάρα, και θα θυμηθείτε πατριώτες που έφυγαν από τη ζωή προ πολλών ετών και η μορφή τους σχεδόν έχει σβηστεί στη μνήμη μας, είναι ίσως το καλύτερο μνημόσυνο.

Ο εορτασμός και το πανηγύρι στην Αράχωβα

(Συνέχεια από τη σελ. 2)

που συγχωριανή μας κάθε χρόνο προσκυνούσαν τη Χάρη της.

Πολλοί Σερβαίοι είχαν ιδιαίτερους δεσμούς με το χωριό Αράχωβα γιατί συγγενικοί δεσμοί συνδέαν πολλές οικογένειες, αναφέροντας τις: **Δήμητρα Η. Δημητροπούλου** (Αδελφή του Θύμιου Η. Δημητρόπουλου και της Αικατερίνης Γ. Τρουπή- Γκράβαρη) που είχε παντρευτεί το **Βασ. Ασημακόπουλο**, τη **Μαρία Γκούτη** που το πατρικό της σπίτι ήταν στο σημερινό μαγαζί του Γιάννη του Ρουσιά, και είχε παντρευτεί το **Θοδωρή Τσίτουρα**, (Το ωραίο πέτρινο σπίτι αριστερά μετά του Καμπέα, πηγαίνοντας στο χωριό είναι του γιού της Μήτσου Τσίτουρα που είναι εφοπλιστής) τη **Βασιλική Ι. Κωνσταντοπούλου** είχε παντρευτεί το **Βασ. Θεοδωρόπουλο**, την **Παναγιώτα Ν. Κατσιάπη** (Της Κατσιαπανδριάνας) που παντρεύτηκε το **Νίκο Ασημακόπουλο**, και τη **Ρίνα Ι Παρασκευοπούλου** (Του Σαμαρόγιαννη) που παντρεύτηκε τον **Χαρ. Τσίτουρα**.

Εκτός από τα συμπεθεριά, πολλοί συγχωριανοί μας είχαν χωράφια στην Αράχωβα όπως ο Παπαγιάννης και ο αδελφός του Νικόλης Δημόπουλος (Κουτσογιωργαίοι) ο Παναγής ο Μαραγκός, ο Θανάσης Μαραγκός, ο Θύμιος Δημητρόπουλος, ο Θανάσης και Γιώργος (Κατσέπας) Παναγόπουλος, ο Γιώργης ο Σουλελής, ο Γιώργης Τρουπής (Γκράβαρης), η Κατερίνη Δημητροπούλου (Μπαρκούτσιο) ο Σταύρος Βέργος, καθώς και οι Πετρουλαίοι (Ηλίας Σχίζας) που χειμώνα καλοκαίρι έμεναν στους Βορούς, προάστιο θα λέγαμε της Αράχωβας. Το καλοκαίρι όταν καλλιεργούσαν τα χωράφια τους κάθε μέρα πήγαιναν να ποτίσουν τα ζωντανά τους στο «**Κεφαλάρι**», τη βρύση που ήταν μεταξύ του Πάνω και Κάτω χωριού. Γνωρίζονταν με όλους τους Αραχωβίτες που στην πλειοψηφία τους ήσαν βοσκοί και νοίκιαζαν και τις «βοσκές» από τα χωράφια των Σερβαίων.

Οι πιο πάνω λόγιοι ήσαν σημαντικοί ώστε οι Σερβαίοι να νιώθουν το πανηγύρι της Παναγίας και δικό τους πανηγύρι. Γι αυτό κάθε χρόνο στη γιορτή της ένα μπουλούκι από συγχωριανούς μας τιμούσαν τη χάρη της.

Οι Αραχωβίτες ήσαν πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Την ημέρα της γιορτής έσφαζαν και από ένα ζώο η κάθε οικογένεια και προσέφεραν στα σπίτια τους γιορτινό γεύμα. Θυμάμαι τη θεία μου τη Δημήτρω, μια φορά της Παναγίας και πριν κάνουμε το σταυρό μας και να αρχίσει το γεύμα, ζήτησε την άδεια «**Να πεταχθεί στην εκκλησία να δει μην είχε ξεμείνει κανένας ξένος ακάλεστος και νηστικός, για να τον καλέσει στο τραπέζι**». Τόσο ωραίοι άνθρωποι ήσαν οι Αραχωβίτες!!!!

ΥΓ. Στο προαύλιο της εκκλησίας υπήρχε ένα τεράστιο πουρνάρι, που χρειαζόντουσαν πέντε άνδρες να το αγκαλιάσουν. Ένας δυνατός άνεμος προ ετών το ξερίζωσε.

Προσφορά για το Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο χωριό.

Εις μνήμην του πατέρα μας **Δημητρίου Γ. Τρουπή** προσφέρουμε το ποσό των πεντακοσίων ευρώ, για αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας που εμφανίστηκαν στον ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής του χωριού μας.

Γιώργος, Μαρία, Θανάσης

Αποτέλεσμα Εθνικών εκπογών 20.9.2015 στου Σέρβου:

ΣΥΡΙΖΑ	41
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	22
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ	9
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ	13
ΚΚΕ	4
ΠΟΤΑΜΙ	1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ	3
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ	2
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	1
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ	1
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ.Α.ΚΚΕ	1