

ΘΕΟΔ. Γ. ΤΡΟΥΠΗΣ — ΓΚΡΑΒΑΡΗΣ (1878 - 1955). Γιός του Γεωργίου και της Φωτεινής το γένος Γ. Παναγοπούλου, ο λεγόμενος (Γκράβαρης) ήταν από τους πρώτους παραδοσιακούς Σερβαίους χτίστες που δούλεψαν



Ο Θεόδωρος Γ. Τρουπής με τη γυναίκα του Γεωργία.

στην Αθήνα, σπίτια της οποίας στο Μαρούσι και αλλού, είναι έργα κατασκευής του Γκράβαρη. Άνθρωπος με προσδευτικές αντιλήψεις αγόρασε το τριώροφο σπίτι του αγωνιστή του '21 Φώτη Δάρα, νωρίτερα αγορά του αδελφού του, του Γιώργη. Παντρεύτηκε τη Γεωργία Θ. Κωνσταντοπούλου (1878 - 1965) κι απέκτησαν 5 παιδιά: Τη Μαρία, το Γιώργη, το Γιάννη, τη Φωτεινή και το Νίκο.

Εξ αυτών: 1) Η Μ α ρ ί α , παντρεύτηκε το Στυλιανό Μιχ. Σχιζία.

Ο Γ ι ώ ρ γ η ς (1905) αρχικά φωτογράφος και μετέπειτα γεωργός, πρόεδρος της Κοινότητας για μια περίοδο και επίστρατος του Ελληνο - ιταλικού πολέμου, παντρεύτηκε την Κατερίνη Ευθ. Δημητροπούλου κι απέκτησαν: 1) Τη Γεωργία, που παντρεύτηκε το Νίκο Κ. Κωνσταντόπουλο, 2) το Θόδωρο (1943) τραπεζικό, που παντρεύτηκε την Ελένη Στεφοπούλου κι έκαναν το Γιώργο και τη Μαργαρίτα, και 3) την Τασία που μένει στην Αμερική, η οποία παντρεύτηκε το Δημ. Φαρτσάλα που διατηρεί κουρείο κι έκαναν το Γιώργο και το Φίλιππο.

Ο Γ ι ά ν ν η ς (1912) με γνώσεις 2ας Λυκείου φωτογράφος, κτηματίας και συστηματικός δεντροκαλλιεργητής, παντρεύτηκε στο Μπεντένι (Σκοπή) Μαντινείας την Παναγιώτα Αναστ. Παγκράτη κι απέκτησαν: 1) Τον Αναστάση (1946) με κατάστημα γεωργ. φαρμάκων και αντιπρόσωπο εμπορίας αυτοκινήτων στην Τρίπολη, που παντρεύτηκε την Κωστούλα Αγγελάκου κι έκαναν την Πετρούλα (Πέρη) και το Γιάννη, 2) το Θόδωρο (1950) επιχειρηματία στην Αμερική που παντρεύτηκε τη Σταματίνα (Ματούλα) Μαρθάκη κι έκαναν το Γιάννη, την Παναγιώτα ('Εμμελα) και το Χρίστο, και 3) τη Φανή, η οποία παντρεύτηκε τον Παναγ. Χαϊδά ηλεκτρολόγο κι έκαναν την Αγγελική και το Γιάννη.

Η Φ ω τ ε ι ν ή , παντρεύτηκε τον Ι. Αναστασόπουλο.

Ο Ν ί κ ο ς (1919) καλλιτέχνης φωτογράφος παντρεύτηκε τη Μαρίνα Κοντούλη από τα Λαγκάδια κι απέκτησαν: 1) Τη Γεωργία υπάλ. ΕΑΒ, που παντρεύτηκε τον Ανδρέα Γκότση μηχανικό μηχανολόγο κι έκαναν τη Στέλλα και τη Μαρία και β) το Θόδωρο (1957) έμπορο ηλεκτρ. ειδών, που παντρεύτηκε την Αγγελική Γιάφκου κι έκαναν τη Μαρίνα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΤΡΟΥΠΗΣ (1881 - 1957) . Αδελφός του προηγούμενου, που ο πατέρας του είχε σκοτωθεί από ατύχημα και αβάπτιστος, πήρε γι' αυτό το όνομά του.

Δραπέτης της φτώχειας και πνεύμα ανήσυχο και δημιουργικό, ήταν από τους πρώτους Σερβαίους που εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Ακούραστος στη



Ο Γεώργιος Γεωργ. Τρουπής με τη μητέρα του Φωτεινή.

διοπάλη της ζωής διατηρούσε σπιδωτήριο στην Ομόνοια και δημιούργησε αξιόλογη περιουσία προστατεύοντας τους νεοφερμένους Σεβραίους στην άγνωστη τότε Αθήνα.

Παντρεύτηκε τη Χρυσούλα Σκλέκα από το Ζυγοβίτσι και απόχτησαν δύο



Νίκος Γ. Τρουπής.

κόρες και ένα γιό.

1) Τη Φανή, που παντρεύτηκε το Γιάννη Γεωρ. Σχίζα.

2) Τη Βασιλική που παντρεύτηκε το Σπύρο Γεωργ. Σχίζα και

3) Το Νίκο (1910 - 1945) υπάλληλο Αγροτικής Τραπέζης που πέθανε νέος.

ΕΥΘ. ΤΡΟΥΠΗΣ: Ένας από τους πρώτους Σερβαίους που έφυγαν για τον Πειραιά και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου που κέρδισε αξίας λαχείο. Μετά της συζύγου του Σταυρ. Π. Κερμπεσιώτη απόχτησαν, τη Βασιλική, την Ελένη, τον Παναγιώτη και το Θόδωρο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘ. ΤΡΟΥΠΗΣ (1860 - 1938). Γιός του Θύμιου και της Κατερίνης το γένος Τσέρδου, οι πατριώτες του, του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι (Στρατηγός), για το αυστηρό ύφος του. Κουτσός όπως ήταν, γύριζε με τη μαγκούρα του φοβερίζοντας εκείνους που του κάνανε ζημιές στα χωράφια του και κυνηγώντας, τα παιδιά που ατακτούσαν. Παντρεύτηκε τη Βασιλική Δ. Κερμπεσιώτη κι απόχτησαν 4 παιδιά: Τη Ρίνα, το Θύμιο, το Μήτσιο και τον Παναγή. Η Ρίνα, παντρεύτηκε το Βασίλη Μαραγκό.

Ο Θύμιος (1892 - 1974) έμπορος, στην Κόρινθο, παντρεύτηκε την



Ο Θύμιος Γ. Τρουπής με τη γυναίκα του Ελένη.

Ελένη Μελτζανίδη κι απόχτησαν τον Κώστα που διατηρεί κατάστημα χρυσοχοΐας στην Κόρινθο, παντρεύτηκε την Ελένη Περογάμπρου κι έκαναν τον Ευθύμιο και το Νικόλαο.

Ο Μήτσιος (1899 - 1956) ο λεγόμενος (εφοπλιστής), γιατί στα νιάτα του ζώντας στην Αθήνα πήγαινε στους χορούς με την ανώτερη τάξη και ντυνόταν μοντέρνα, παντρεύτηκε τη Βασίλω Ι. Δημοπούλου (Βασιλόγιαννη) κι απόχτησαν τρεις γιούς άριστα αποκατεστημένους: Το Γιώργο 1936 έμπορο στο Ξυλόκαστρο, που παντρεύτηκε τη Φανή Λούτη κι έκαναν το Δημήτρη και τον Παναγιώτη και τους: Γιάννη και Χρίστο, που διατηρούν κατάστημα χρυσοχοΐας στην Κόρινθο, από τους οποίους: Ο Γιάννης (1940) παντρεύτηκε τη Χριστίνα Γκοβέση κι έκαναν το Δημήτρη και ο Χρίστος (1946), τη Νίκη Ρήγγα κι έκαναν το Δημήτρη και δεύτερο αγόρι (αδάπτιστο).

Ο Παναγής (1911 - 1974), παντρεύτηκε την Αμαλία Γιάννου κι απόχτησαν: 1) Το Γιώργο (1938) έμπορο στην Αθήνα, που παντρεύτηκε την



Επάνω ο Δημήτριος Γεωργ. Τρουπής και δεξιά, ο αδελφός του Παναγιώτης, με τη γυναίκα του Ασπασία.



Ασπασία Αλεξ. Αγαθή κι έκαναν τον Παναγιώτη και τον Αλέξανδρο, 2) τον Ηλία (1939) έμπορο στην Κόρινθο που παντρεύτηκε την Ελένη Καλλίρη κι έκαναν την Αμαλία και τον Παναγιώτη, και 3) το Γιάννη (1950) τεχνικό, που παντρεύτηκε την Τριανταφυλλιά Ζαχαράκου κι έκαναν τον Παναγιώτη και την Αμαλία.

ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤ. ΤΡΟΥΠΗΣ (1849 - 1930). Τον ήξεραν με το παρατσούκλι (Μπουσιμπούνης). Ήταν μια παράξενη φυσιογνωμία ανθρώπου μονόλογου, αλλά ευθύ και δίκαιου, που ο λόγος του ήταν συμβόλαιο. Γεωργός το κύριο επάγγελμα, ασχολείτο με επιμέλεια στα χτήματά του και διατηρούσε μέχρι τα γεράματά του την εθνική ενδυμασία. Παντρεύτηκε το Σοφία Ζαχ. Ζαχαροπούλου κι απέχτησαν 7 παιδιά: Τη Χριστίτσα, το Γιώργη, τη Βασίλω, τον Αναστάση, το Ζαχαρία, τον Παρασκευά και τον Παναγή.

Η Χριστίτσα, παντρεύτηκε το Δημ. Αθ. Σχίζα (Χαϊδεμένο).

Ο Γιώργης (1879 - 1943), παντρεύτηκε τη Μαρίνα Ηλ. Κωνσταντοπούλου κι απέχτησαν: 1) Την Καλλιόπη, που παντρεύτηκε τον Πανάγο Ι. Δημόπουλο (Δημόγιαννη), 2) τη Μαρίνα, που παντρεύτηκε το Γιάννη Διον. Βέργο, 3) το Γιάννη, που πέθανε νέος, και 4) τον Ηλία που παντρεύτηκε τη Σοφία Ι. Δάρα κι απέχτησαν: α) Το Γιώργο (1942) ΗΣΑΠ, που παντρεύτηκε τη Βούλα Κ. Πανταζοπούλου από το Βλαχόπουλο Μεσσηνίας κι έκαναν τη Σοφία και την Ευγενία βοηθό μικροβιολόγου, β) τη Γιαννούλα, που παντρεύτηκε το Βασίλη Θεοδ. Παπαγεωργίου και γ) τη Μαρίνα, η οποία παντρεύτηκε το



Επάνω η Σοφία Ιωάννου Τρουπή. Δεξιά, ο σύζυγός της Ιωάννης (Μπουσιμπούνης).



Βαγγέλη Καφίρη από την Ανδρίτσαινα κι έκαναν τη Σταυρούλα και την Ιουλία (Τζούλια).

Η Βασίλω, παντρεύτηκε το Βασίλη Παρασκ. Βέργο.

Ο Αναστάσης (1888 - 1957), αξιόλογος έμπορος στον Πειραιά, και με Υποκαταστήματα ετοιμών ενδυμάτων σ' όλη την Ελλάδα, ιδρυτικό και

ενεργητικό μέλος του Συλλόγου Σερβαίων, παντρεύτηκε την Παναγούλα Λαγού από τη Στεμνίτσα και δεν απέκτησε παιδιά.



Ο Ηλίας Γεωργ. Τρουπής με τη γυναίκα του Σοφία.



Παρασκευάς Ιωάν. Τρουπής.

Ο Ζαχαρίας, έμπορος του Σέρβου κι εν συνεχεία στον Πειραιά με τον αδελφό του, πέθανε νέος.

Ο Παρασκευάς (1898 - 1974) εμπορευόμενος και τούτος, παντρεύτηκε στην Κόρινθο την Τασία Πίπα κι απέκτησαν: 1) Το Γιάννη (1925), που παντρεύτηκε τη Βαρβάρα Αντωνάκου κι έκαναν την Αναστασία, η οποία παντρεύτηκε τον Παναγ. Αραπάκο και 2) Την Ευθαλία, που παντρεύτηκε τον Παύλο Νόρδα κι απέκτησαν το Δημήτρη κτηματία στην Κόρινθο και το Γιώργο, φοιτητή της Νομικής.

Ο Παναγής (1901 - 1922) φονεύτηκε στη Μ. Ασία.

ΒΑΣ. Θ. ΤΡΟΥΠΗΣ (1871 - 1946). Εγγονός του αγωνιστή του Εικοσιένα, Βασίλη Τρουπή και πρωτογόνος του Θεωδωράκη και της Παναγούλας το

γένος Νικ. Σχίζα. Επιβλητική φυσιογνωμία και μυλωνάς το επάγγελμα, που είχε το μύλο στου Γκερμάζη, με μια τρουμπέτα καλούσε τον κόσμο να παν ν' αλέσουν, Παντρεύτηκε την Παναγούλα Δ. Κανελλοπούλου από το Λυκούρεσι κι απόχτησαν 6 παιδιά: Το Θωδωρή, τον Κωνσταντή, το Μήτσο, το Γιώργη, την Κατερίνη και το Νίκο.

Ο Θ ω δ ω ρ ή ς (1900 - 1920), πέθανε στρατιώτης στην Τρίπολη.

Ο Μ ή τ σ ι ο ς (1901 - 1977), ανάπηρος του Μικρασιατικού πολέμου, παντρεύτηκε στο Μερκοβούνι την Κατερίνα Διαρικού κι απόχτησαν: 1) Το Γιώργο που πέθανε νέος στην Αμερική, 2) τον Κώστα, που παντρεύτηκε τη Γεωργία Δημοπούλου κι έκαναν το Δημήτρη, τον Τάσο και το Νίκο, που μένουν στην Τρίπολι, 3) το Βασίλη, που παντρεύτηκε στο Μερκοβούνι τη Φωτεινή Δεκάζου κι έκαναν το Δημήτρη, τον Τάση, το Νίκο και το Βασίλη, και 4) τη Ντίνα, που παντρεύτηκε το Κώστα Μιχ. Μαραγκό.

Ο Κ ω ν σ τ α ν τ ή ς (1903 - 1933) παντρεύτηκε την **Ελένη** Δ. Στρίκου κι πέθανε νέος, αφήνοντας ένα γιό το Θόδωρο, δάσκαλο και συγγραφέα στην Κάτω Αχαΐα.

Ο Γ ι ώ ρ γ η ς (1908 - 1941) φονεύτηκε στον Ελληνο - ιταλικό πόλεμο στην Αλβανία, είχε παντρευτεί την Παρασκευή Μιχ. Μαραγκού κι άφησε μια κόρη, την Παναγούλα, η οποία παντρεύτηκε τον Κώστα Ν. Κωνσταντόπουλο.

Η Κ α τ ε ρ ί ν η, παντρεύτηκε στα Όχθια Ηραίας το Γιάννη Λαγό κι πέθανε πρόωρα.

Ο Ν ί κ ο ς, πέθανε σε νέα ηλικία.



Γεώργιος Βασ. Τρουπής.

ΔΗΜ. Θ. ΤΡΟΥΠΗΣ (1878 - 1921). Δευτερότοκος γιός του Θωδωράκη, και εγγονός του αγωνιστή Βασίλη Τρουπή, ο (Δημητριάς) όπως τον ήξεραν, δήλωσε μονιμότητα στο στρατό. Παίρνοντας μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους (1912 - 1913), ανέβηκε γρήγορα τις στρατιωτικές βαθμίδες και προήχθη «επ' ανδραγαθία» στο βαθμό του λοχαγού. Κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, πιάστηκε αιχμάλωτος και κρατήθηκε για μακρά περίοδο στη Γερμανία. Λήγοντος του

πολέμου, πήρε μέρος στον πόλεμο της Μικράς Ασίας, όπου κι έπεσε ηρωικά το 1921.

Τα υπάρχοντά του κινητά και ακίνητα μοιράστηκαν στους συγγενείς του. Μέρος οικοπέδου της κεντρικής πλατείας του χωριού, ανήκε στον αγωνιστή, Δημήτριο Θ. Τρουπή.

ΝΙΚ. Θ. ΤΡΟΥΠΗΣ (2880 - 1918). Τρίτος σε ηλικία γιός του Θεωδώρακη κι εγγονός του Βασιλή, ο Νικόλας, πέθανε τον καιρό της θανατηφόρου ισπανικής γρίππης. Παντρεμένος με την Κατερίνη Ι. Κλεισούρα άφησε ανήλικο ένα γιό. Το **Θ ο δ ω ρ ή** (1908 - 1980), τον λεγόμενο από τους συγχωριανούς του για την εξυπνάδα του «Αλούπη», ο οποίος έχοντας σαν εργασία το μικτό επάγγελμα του τσαγκάρη, του χασάπη και του ταβερνιάρη, πάντα εύθυμος και κεφάτος άφησε εποχή στο χωριό. Παντρεύτηκε την Αγγελική Ν. Δάρα κι απέχτησαν οχτώ παιδιά:

1) Τη Ρίνα, που παντρεύτηκε το Δημ. Κ. Κωνσταντόπουλο, 2) το Νίκο (1931) άλλοτε τσαγκάρη και σήμερα ασχολούμενον με επίδοση στην οικοδομή, που παντρεύτηκε την Αγγέλω Γ. Γεωργακοπούλου (Γιώκα) κι απέχτησαν τη Γιαννούλα, που παντρεύτηκε το Θανάση Ηλ. Σχιζία τραπεζικό και το Θεωδωρή, τραπεζικό, 3) τη Γιαννούλα, που πέθανε μικρή, 4) το Μήτσιο (1934) εκτελωνιστή, που παντρεύτηκε την Ελένη Φιλιππίδη κι απέχτησαν την Αγγελική και την Αναστασία, 5) το Γιάννη (1940) δημόσ. υπάλληλο που παντρεύκε την Ελένη Στασινοπούλου από τα Τρόπαια κι απέχτησαν την Αγγελική, 6) τον Αποστόλη ΕΥΔΑΠ, που παντρεύτηκε την Κων/να Πέννητα κι απέχτησαν το Θεωδωρή και τον Κώστα, 7) το Γιώργο (1944) γιατρό, που παντρεύτηκε την Κύπρια Μαρία Σταύρου κι απέχτησαν το Θόδωρο, φοιτητή Βιολογίας και την Καλομοίρα και 8) την Ελένη, που παντρεύτηκε τον Κων/νο Γεωργακόπουλο από το Σταυροδρόμι κι απέχτησαν τον Παναγιώτη.



Ο Θεόδωρος Νικολ. Τρουπής με τη μητέρα του Κατερίνη.

ΛΘΑΝ. Θ. ΤΡΟΥΠΗΣ (1885 - 1950). Ο μικρότερος από τους γιούς του Θεωδωράκη. Γεωργοκτηνοτρόφος το επάγγελμα ήταν γνωστός με το όνομα (Θανασιός) και ήταν ο ωραίος τύπος του καλού συζητητή, με τις παραστατικές του οδηγίες και το στρογγυλό του σκούφο, που χαιρόσουν να τον ακούς. Παντρεύτηκε την Αννιώ Ι. Φίλη, κι απέχτησαν 4 παιδιά:

Την **Παναγούλα**, που παντρεύτηκε τον Νικ. Διον. Βέργο και πέθανε νιόπαντρη. Την **Καλλιόπη**, που παντρεύτηκε τον Παναγούλη Δ. Σχίζα. Το **Θοδωρή**, που παντρεύτηκε τη Χρυσαιγή Αθ. Σχίζα (Θωμά) κι απέχτησαν την Άννα, που παντρεύτηκε το Δημ. Καλορίτη κι απέχτησαν τη Ροδάνθη και το Στράτο και 2) το **Θανάση** (1950), που παντρεύτηκε τη Σούλα Ταξοπούλου κι απέχτησαν το Θεωδωρή και τη Χρυσαιγή. Το **Γιάγνη** (1927) ασχολούμενον με την οικοδομή, που παντρεύτηκε την Αιτωγία Θ. Κουτσανδριά κι απέχτησαν: 1) Την Άννα, που παντρεύτηκε τον Ελευθ. Κούτση κι απέχτησαν τον Παναγιώτη και τη Μαρία, 2) τη Θεοδώρα (Ρούλα), που παντρεύτηκε τον Ν. Παναγιωτόπουλο κι απέχτησαν τον Κώστα και τη Μαρία, 3) την Αγγελική (Κούλα), που παντρεύτηκε τον Ι. Δαγούση κι απέχτησαν τη Δέσποινα, 4) το **Θανάση**, καθηγητή μαθηματικό και 5) την Παναγιώτα.



Ο Αθανάσιος Θεοδ. Τρουπής με το γιό του Θεόδωρο.

ΒΑΣ. Ι. ΤΡΟΥΠΗΣ (1873 - 1952). Εγγονός του αγωνιστή Βασ. Τρουπή και γιός του Γιαννάκου και της Βενετσάνας, το γένος Στρίκου, ο λεγόμενος (Βασιλειός), μετανάστεψε στην Αμερική. Παντρεύτηκε τη Μαρίτσα Δ. Γιαννοπούλου κι απέχτησαν τρία παιδιά: 1) Το **Γιάγνη** (1901 - 1977), που παντρεύτηκε στην Ιστιαία της Εύβοιας την Ελένη Χαλεπά κι απέχτησαν την Ελευθερία, τη Μαρία, τη Μελοπομένη, τον Αργύρη, το Βασίλη, τον Ηλία και

τον Κωνσταντή. 2) Την Κανέλλα, που παντρεύτηκε τον Αθαν. Βέργο (Ντανά) και 3) το Δημήτρη, που πέθανε μικρός.

ΝΙΚ. Ι. ΤΡΟΥΠΗΣ (1880 - 1962). Αδελφός του προηγούμενου ο (Καλπακίδης), όπως τον 'λέγαν χτίστης το κύριο επάγγελμα με γνώσεις, Ελληνικού, πολεμιστής του (1912 - 1913) ήταν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία Σερβαίου με ευθύτητα και ακεραιότητα χαρακτήρα, ο τύπος του φιλοσοφημένου, που με τις παροιμίες και τις παραστατικές του διηγήσεις, πάντα ευδιάθετος όπως ήταν, χαιρόσουν να τον ακούς. Παντρεύτηκε την Κων)να Αριστ. Βέργου (1884 - 1981) κι απόχτησαν 7 παιδιά: Το Γιαννάκο, το Βασίλη, το Χρίστο, τον Αριστείδη, το Θανάση, τη Βενετσάνα και τον **Κώστα**.

Ο Γιαννάκος (1915 - 1983) φωτογράφος, που έλαβε μέρος στο Αλβανικό μέτωπο, παντρεύτηκε την Αναστασία Γ. Παπαθωμοπούλου κι απόχτησαν: 1) Τη Ντίνα, που παντρεύτηκε τον Τάκη Ευθ. Δημητρόπουλο και 2) το Χρίστο (1953) ΟΤΕ, που παντρεύτηκε τη Ντίνα Κούλη κι έκαναν το Γιάννη και τη Μαρία.



Ο Νικόλαος Ιωάν. Τρουπής με τη γυναίκα του Κωνσταντίνα.

Ο Βασίλης (1917 - 1977) μαχητής κατά των Γερμανών εισβολέων στην αντίσταση της Κρήτης τον Απρίλη του 1941 και συνοδός της τότε Ελληνικής Κυβερνήσεως η οποία διεσώθη του κινδύνου δια φυγής στο Κάι-

ρο, συνελήφθη υπό των Γερμανών και μετά σκληρή αιχμαλωσία 9 μηνών απέδρασε της αιχμαλωσίας με την προσασία Εθνικής Οργανώσεως Κρήτης και, με πλαστική ταυτότητα, μέσω Κυθήρων έφτασε στου Σέρβου. Καλόκαρδος και συμπαθής στους συγχωριανούς του, και πνεύμα ανήσυχο, για καλύτερη τύχη, το 1944, εξέλεξε για τόπο διαμονής την Κάτω Αχαΐα. Κάτοχος της τέχνης του χτίστη, για το χαρακτήρα του είχε αποσπάσει την αγάπη κι εκτίμηση των νέων του συμπολιτών. Παντρεύτηκε τη Θεοδώρα Σταματοπούλου κι απόχτησαν: 1) Το Νίκο καθηγητή μαθηματικό, 2) το Χρίστο, τραπεζικό και 3) τη Ντίνα, που παντρεύτηκε το Γ. Γκοτσόπουλο κι έκαναν την Ιωάννα.



Βασίλειος Νικ. Τρουπής.

Ο Χ ρ ί σ τ ο ς (1920 - 1942), φύση νέου δραστήριου, διαμένων στον Πειραιά, με το όνειρο της δημιουργίας, έφυγε για την Ευρώπη, όπου και εξαφανίστηκε.

Ο Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς (1921), φωτογράφος, παντρεύτηκε την Κανέλλα Αθ. Μαραγκού κι απόχτησαν ένα γιό το Νίκο, τραπεζικό, ο οποίος παντρεύτηκε τη Μαρίνα Διαμαντοπούλου από την Κοκκινοράχη κι έκαναν τον Άρη.

Ο Θ α ν ά σ η ς (1923), παντρεύτηκε στην Κ. Αχαΐα την Ευθυμία Αλεξοπούλου κι απόχτησαν: 1) Τη Ντίνα καθηγ. φιλόλογο, που παντρεύτηκε το Δημ. Βόκαλη κι έκαναν τη Φευρωνία και την Ευθυμία, 2) το Νίκο, ηλεκτρονικό και 3) τον Αποστόλη, ιδιωτ. υπάλληλο.

Η Β ε ν ε τ σ ά ν α , παντρεύτηκε το Γιάννη Αγγ. Βέργο (Αγγελάκου).

Ο Κ ώ σ τ α ς (1927) παντρεύτηκε στην Κ. Αχαΐα την Αθηνά Βεσκούκη κι απόχτησαν το Νίκο, ιδιωτ. υπάλληλο και τη Μαρία.

ΓΕΩΡΓ. Ι. ΤΡΟΥΠΗΣ (1885 - 1969). Αδελφός του προηγούμενου, ήταν ο λεγόμενος (Γιωργιός). Ο τσέλιγκας με τα διακόσια γίδια, που κράταγε στο βουνό Μαλλιαλλάξι, ύψωμα στα δυτικά της Φραζινέτας. Επιστρατός των πολέμων (1912 - 13), και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε επί βετία την Πατρίδα. Παντρεύτηκε τη Μαρίτσα Θ. Παπαγεωργίου κι απόχτησαν 4 παιδιά: Τη Βενετσάνα, το Γιαννάκο, το Μήτσο και το Θόδωρο.

Η Β ε ν ε τ σ ά ν α , παντρεύτηκε τον Κωνσταντή Β. Σχίζα.

Ο Γ ι α ν γ ά κ ο ς 1918 κτηνοτρόφος, παντρεύτηκε τη Ντίνα Παπανικολάου κι απόχτησαν: 1) Τη Μαρία, 2) την Ελένη μοναχή, 3) τη Γεωργία, που παντρεύτηκε τον Αντώνη Πολυχρονόπουλο κι έκαναν τη Μαρία και τη Ντίνα, 4) το Γιώργο ΗΣΑΠ, που παντρεύτηκε την Αθηνά Καριούλη κι έκα-

ναν τη Ντίνα και 5) τη Φανή, η οποία παντρεύτηκε τον Ηλ. Καραμάνη κι έκαναν ένα αγόρι (αβάπτιστο).

Ο Μήτσος (1923) κτηνοτρόφος και μετέπειτα βιομηχανικός εργάτης, που πήρε μέρος στον πόλεμο της Κορέας, παντρεύτηκε τη Γιαννούλα. Γ. Δάρα κι απόχτησαν: 1) Το Γιώργο αστυνομικό, που παντρεύτηκε την Αθανασία Φωτεινοπούλου κι έκαναν το Δημητράκη και δεύτερο αγόρι (αβάπτιστο), 2) το Θανάση, που παντρεύτηκε τη Ντίνα Μαμουσάλα και 3) τη Μαρία δικηγόρο, που παντρεύτηκε το δικηγόρο Χρ. Κοτσώνη κι έκαναν το Δημήτρη και το αβάπτιστο (αγόρι).

Ο Θόδωρος (1933) ταξίαρχος Χωροφυλακής, παντρεύτηκε την Αικατερίνη Καραμήτσου από τη Μήλο κι απόχτησαν δύο κόρες: Τη Μαρία, πτυχιούχο Νομικής και την Άννα φοιτήτρια Ανωτάτης Βιομηχανικής (τμήμα Οικονομικό).



Ο Γεώργιος Ιωάν. Τρουπής με τη γυναίκα του Μαρίτσα.